## **APPEL:**

## VENLIGST HJÆLP

Rudolf Steiner Skolen, Mbagathi, nær Nairobi i Kenya med at være "en menneskelig oase i ørkenen" ved at skabe et sundt og levende skolemiljø for de fattige og udsatte børn i Afrika.



## SPONSORER HELE SKOLEN med ET FAST LILLE BIDRAG. Du kan hjælpe!

Moderskolen i Østafrika – Rudolf Steiner Skolen, Mbagathi - har lige fra dens start i 1989 taget den store opgave på sig at undervise og drage omsorg for meget fattige børn, som alle kommer fra underprivilegerede hjem i slumområder i Nairobi i Kenya.

Det er således en krævende og langsigtet forpligtelse for skolen år efter år på denne baggrund at måtte sikre et økonomiske grundlag for skolens hele drift og overlevelse.

Vi ønsker, at børnene skal vokse op som lige og frie mennesker. Vi ønsker derfor at fjerne den byrde fra skolebørnene at være bevidste om skolepenge, bevidste om, hvem der betaler deres og bevidste om hele den globale økonomiske situation med dens uligheder mellem vesten og den tredje verden. Derfor ønsker vi at videreføre en ny og anden form for sponsorering, hvor du som sponsor ikke sponsorerer et individuelt barn, men sponsorerer og støtter en hel skole. Dit månedlige sponsorbeløb vil gå direkte og ubeskåret 100% til almene skolepenge. Du vil blive opdateret omkring hele skolens udvikling gennem vores nyhedsbreve.

Hvert af de 325 børn på Mbagathi Skolen har deres egen rørende historie – vi vil her beskrive et enkelt barns livshistorie. En dag fandt en lille dreng sin vej hen til skolens kontor og bankede forsigtigt på døren.

Mens han sad og svingede sine små, korte ben på en af kontorets stole udtrykte han et stort håb om, at han og hans lillesøster kunne komme til at gå på skolen. Gennem hans desperation havde han fået modet til at gøre dette, selvom han meget godt vidste, at hans forældre var alt for fattige til at betale skolepenge. Nogle dage senere blev han og lillesøsteren optaget på skolen. Familiens livsomstændigheder derhjemme var præget af stor fattigdom, deres "hus" med et rum var

bygget af plader af bølgeblik og var uden rindende vand og elektricitet. Under regntiderne blev jordgulvet oversvømmet, og familien måtte i disse perioder placere store sten på gulvet til at stå og træde på. Moderen i familien døde, før børnene var 10 år, og senere døde deres far også. Skolen blev således deres hjem, og skolens boarding-afdeling er stadig deres hjem i dag. Dette blev kun muligt gennem trofaste sponsorer, der sender deres månedlige bidrag til skolen.

Når kenyanerne vil tage initiativer og vil have ting til at ske, organiserer de en såkaldt "Harambee" som betyder noget i retning af at stå sammen. Dette er en dybt forankret social måde i Afrikas kultur at støtte et fællesskab på, og den kan ofte udvirke enormt. Denne tanke er også hele

grundlaget for Mbagathi Skolen med dens stærke netværk, som strækker sig til mange andre dele af verden - Australien, Europa og USA.

Du kan blive en del af dette netværk ved at være en sponsor for hele skolen.

Vores vejledende beløb til sponsorering af Mbagathi Skolen er 220 kr. per måned. De 220 kr. dækker ca. halvdelen af de månedlige skolepenge for et barn. Skolepengene inkluderer formiddagsgrød og et daglig måltid mad til børnene. Pengene går 100% direkte til skolepenge.

Kontakt os i dag!

SPONSORÉR EN HEL SKOLE MED FASTE MÅNEDLIGE BELØB Du kan hjælpe!

Ønsker du at blive sponsor, kontakt Clara Ussing: sanduko@mail.tele.dk eller 7583 7330 Indbetalingsdata:

Sandukos konto i Merkur: 8401 – 150 2717.

Ved indbetaling oplys: Skolepenge Mbagathi samt navn og e-mailadresse.

Ønskes beløbet fradragsberettiget anvendes:

Merkur Fonden: 8401 – 101 7906

Husk her at opgive CPR-nummer.

Sanduko modtager ingen oplysninger om den enkelte indbetaling fra Merkur Fonden. Send derfor en e-mail til Sanduko@mail.tele.dk med oplysning om formål -

Skolepenge Mbagathi – beløb og navn.

Herved kan vi sikre, at gaven bliver anvendt 100% til det rigtige formål.

