

# NÅR SKOLEN BLIVER EN REDNING - OG ET HJEM



Det er en tirsdag eftermiddag på Mbagathi Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi i Kenya. Fem drenge "arbejder" sammen - travlt og vedholdende, forglemmende tid og sted. Den ene er fra 1. klasse, to er fra 3. klasse og to fra 4. klasse. De fem drenge er ikke klassekammerater, men de er som brødre; - de bor alle sammen i det store kostskoleafdeling på Mbagathi Skolen, der rummer 120 boende børn, fra 3 år op til 15 år.

Mbagathi Skolen er en Rudolf Steiner-skole med en klart vision og et stærkt forankret formål om at give uddannelse til de ekstremt fattige, sårbare og dårligt stillede børn fra de store underprivilegerede slumområder i Nairobi. Mange af skolens 350 børnene er forældre- og hjemløse.



De fem drenge fortsætter deres "arbejde", og pludselig kan du se, at det jo er en "bus" der bygges på. En af drengene sidder ved "rattet" - et stort stykke brænde og en gammel cirkulær træplade; en dreng sidder på "bagsædet", en i midten med armen hængende stolt ud af "vinduet" - som er en gammel ridset vinduesramme i midten. Gamle sorte dæk afslutter hele konstruktionen: dækkene får "bussen" til at køre - i det mindste i drengens fantasi.

"Wow, hvilken smart bus I har lavet," sagde vi beundrende. "Åh, tak", sagde drengene høfligt og seriøst, "vi har arbejdet med det siden fredag." To sekunder senere er de tilbage til deres "arbejde" på vej ud i verden med "bussen" og hinanden.

Det er helt tydeligt, at drengene er glade - og er glade sammen i kostskole-fællesskabet. Ingen kan forestille sig, at de glade drenge og de 115 andre børn og unge i kostskolen kommer fra ekstremt vanskelige livsforhold, men det gør de! Hver af dem har deres egen dramatiske og traumatiserende livshistorie bag sig. Fattigdom, hjemløshed, sult, at være forældreløs og at blive udsat for alle de tragiske menneskelige konsekvenser af at leve en grov og brutal barndom i slummen. Alt det er en del af deres liv: ingen menneskelig varme eller omsorg, intet håb og med slumkvarterets vold, kriminaliteten, narkotika og alkohol, som en massiv baggrund for et liv med mange menneskelige svigt.

Men kostskolen bliver et rigtigt hjem for dem. Den har udviklet sig til at være som en slags redningscenter for dem. Et sted hvor de føler sig trygge og kan udvikle sig. Fire faste medarbejdere - der er som forældre - følger de 120 børn gennem deres daglige liv og tager hånd om dem efter skoletid, i weekenderne og i nogle af ferierne. Kostskolen er et varmt, omsorgsfuldt og respektfuldt miljø for børnene; det er som et menneskeligt mirakel, at stemningen der kan være så fuld af liv. Børnene elsker virkelig at lege, eksempelvis som at bygge bussen, elsker at lege på skolens store rummelige naturgrund med farmen og dens køer. De elsker at lave deres

lektier sammen, vaske deres tøj selv med omhu og kærlighed. Hvert af børnene har deres eget lille personlige "rum" i deres køjesenge og passer omhyggeligt på deres små personlige genstande - en tandbørste, noget tøj, - som små dyrebare skatte. Hver lørdag aften går de alle sammen over til den store udendørs hal for at synge og danse. Det er ugens højdepunkt, også for alle de små på 3-6 år. De ældste synger og danser deres afrikanske rytmiske yndlingssange og moderne popsange for de andre. De små efterligner gerne, puffes kærligt frem og støttes af de ældre. De elsker deres lørdagsmåltid: store runde chapaties og en velsmagende gryderet med linser og grøntsager. Alt foregår som i en stor velfungerende familie med 120 børn.



Mbagathi Skolen blev grundlagt i 1989. Den er med dens nuværende 350 børn vokset år for år med en stærk pædagogisk udvikling båret af kenyanske lærere, hvoraf mange er unge. Det pædagogiske grundlag er steinerpædagogikken; en verdensomspændende undervisningsmetode, der er udviklet over hele verden. Den er baseret på den menneskelige vision om at udvikle hvert enkelt barns stærkeste potentiale til at kunne være aktive og medskabende i en udfordrende og hurtigt skiftende verden af i dag. Skolen er vært og centrum for en steinerpædagogisk læreruddannelse for hele Østafrika og skolens farm og havebrug står som spydspids for hele den biodynamiske/økologiske dyrkning af grønsager ligeledes i hele Østafrika regionen.



**Hjælp et barn til at have sin SKOLEGANG på Mbagathiskolen eller sit HJEM i Mbagathi-skolens kostafdeling. Vælg mellem A. og B. I begge tilfælde kan der skabes kontakt til barnet.**



**A: Sponsorat med skolepenge, der sikrer et barn skolegang på Mbagathiskolen : 220 kr. pr måned**

**B: Sponsorat der sikre et barns skolegang og en plads i kostskoleafdelingen: 440 kr pr. måned**

**Dine bidrag kan gøres fradragsberettigede og går 100% til formålet. Kontakt os i Sanduko for yderligere info:  
[sanduko@mail.tele.dk](mailto:sanduko@mail.tele.dk) +45-21356736  
[www.sanduko.dk](http://www.sanduko.dk)**