

# Sanduko

Nyhedsbrev sommer 2011



## Sanduko

Forening for internationalt  
Waldorfpædagogisk hjælpearbejde  
Ibækvej 202  
7100 Vejle

tlf.: 7583 7330

Email: [sanduko@mail.tele.dk](mailto:sanduko@mail.tele.dk)

[www.sanduko.dk](http://www.sanduko.dk)

## Kære medlemmer af Sanduko og andre interesserede

Som I kan se vedlagt i konvolutten er det nu endelig lykkedes for os at få lavet en brochure om vores arbejde. Det har længe været et ønske for os i Sanduko at kunne nå ud til en bredere kreds af mennesker med information omkring vores forenings målsætning og virke. Med brochuren håber vi, at dette vil kunne lykkes. Sandukos målsætning, at støtte en kreativ og skabende pædagogik for verdens underprivilegerede børn, er for os hel aktuell og en afgørende retning at gå i en fremtidsstrategi for vores jord.

Der tales så meget om vores globaliserede verden, der på mange måder er blevet lille og overskuelig ved hjælp af alle de tekniske medier, der på sekunder kan bringe os i kontakt med alt og alle overalt. Her er der selvfølgelig tale om en mere praktisk globalisering, og det store spørgsmål er, om globaliseringen er ligeså reel på et mere personligt plan: er vi, i vores del af verden reelt klar til at ofre personligt – her ment broderligt – med andre mennesker i den tredje verden? Hvorledes kan problemerne i en anden del af verden virkelig blive mine, så jeg også handler derefter? Det ER svært! det kræver en megen villet og stærk bevidsthed fra vores side. Man cykler i den dejlige lyse danske sommer langs bugnende havremarker, der er ved at blive høstet ... og samtidig er aviserne fyldt af hjerteskrærende tragedier fra Afrikas Horn – Somalia, Etiopien og Kenya – mindst 11 millioner mennesker i dybeste nød ... i tusindvis af menneskeliv allerede gået til ... det lille udsultede spædbarn ... den gamle bedstemor med et strammende, tykt reb om livet, for at holde sultfornemmelserne nede....

Vil vi dele, ikke ”bare” for at være gode, men fordi det skal til for at være med til at skabe en broderlig og værdig jord? der er så meget omkring disse spørgsmålsstillinger, der er blevet klicheprægede. For er vi gennem vores globalisering kommet tættere på disse mennesker... eller forsvinder efter endt læsning af avisernes omtale af katastroferne i verden vores næstekærlighed og de tilstødende initiativer langsomt ind til stort set ingenting? Sættes vores egen tilværelse i perspektiv? I denne dags morgenradio var der et program med en ny type ferie, der er blevet moderne ... at rejse til krigs – og nødømråder i verden for med egne øjne at se det der sker og måske komme til at føle noget!!

I Sanduko ønsker vi at opbygge en ligeværdig broderlighed. Alle børn og unge af i dag står med behovet for en ny skole – en ny pædagogik, der kan være med til at skabe fundamentet for at de senere i livet på en menneskeværdig måde kan deltage i samfundet og blive en del af et stort globalt fællesskab. Og alle børn i dag har nye muligheder, nye evner med sig, som der er brug for i løsningen af verdens store fremtidige problemstillinger f.eks. verdensøkonomi, klimaspørgsmål, vand-og madmangel. Den kendte kunstner Pablo Picasso udtrykte engang følgende ord: ”Som barn er alle mennesker kreative. Vanskeligheden er at forblive det som voksen”. Ægte, nærværende og livspraktisk kreativitet vil der blive brug for i fremtiden over hele vores jord.

## **FREMSTØD FOR SANDUKO**

I sammenhæng med vores nye brochurer arbejder vi i Sanduko som nævnt på et fremstød for vores arbejde. Vi er overbeviste om, at der findes en større potentiel medlemskare, som vi må forsøge at nå ud til.

Vi vedlægger til dette brev 2 af vores nye brochurer, og beder Jer venligst om at videregive den ene eller dem begge til evt. interesserede nye medlemmer. Vi har, for at vores arbejde kan vokse og videreudvikles, brug for en større medlemskreds af mennesker, der vil være bidragsydere, dels som medlemmer via kontingent og dels som sponsorer eller bidragsydere til projekterne.

Så vil I hjælpe os med at videregive brochuren? Vi tilsender jer også gerne flere brochurer, hvis I ønsker det. Gerne sender vi også små stakke af brochuren, hvis I ved et sted, hvor de kan ligge frem eller, hvor I ser en mulighed for at dele dem ud. Kontakt os altså meget gerne via mail eller pr. post og telefon.

Vi vil selvfølgelig selv distribuere brochurer ud til skoler, børnehaver, institutioner osv. Men hvis I vil hjælpe kan vi nå længere ud.

Som en del af fremstødet tager vi også ud for at fortælle om arbejdet gennem foredrag. Kontakt os gerne, hvis I også her har ideer til steder. Specielt henvender vi os vedr. foredrag til landets Steiner-skoler; men mange andre steder kunne givetvis være relevante.

Som en del af fremstødet har vi overvejelser omkring muligheden for noget medieomtale; i første omgang i lokale aviser. Men også her gælder det jo om at have en eller anden menneskelig kontakt.

En ændring af Sandukos hjemmeside, så den måske bliver mere spændende, står også på vores program.

## **OMKRING MEDLEMMER : E-MAILADRESSER og KONTINGENT**

Som I ved, forsøger vi hele tiden at holde vores administrative omkostninger så langt nede som muligt. De midler, som vi her råder over, er udelukkende kontingentindbetalinger fra medlemmer; alle andre bidrag går 100% ubeskåret til projekterne. Derfor ville vi gerne have mulighed for at spare penge til porto ved at kunne tilsende Jer nogle af vores udsendelser via mail, f.eks. årsmødeindkaldelser osv..Nyhedsbrevene vil indtil videre blive tilsendt. Her har vi mange overvejelser, om det alligevel ikke betyder noget at sidde med et færdigt hæfte.

Så vi beder Jer venligst om at tilsende os jeres mail-adresse snarest , således at vi kan få opbygget vores mail-adressekartotek . Sandukos mail-adresse er :  
[Sanduko@mail.tele.dk](mailto:Sanduko@mail.tele.dk)      STOR TAK !

Send os ved den lejlighed også gerne en opdatering af jeres adresse, da vi ofte står med adresseændringer, vi ikke kender til ; men blot får posten tilbage.

Derudover beder vi også de sidste om at indbetale kontingentet for 2011 på 190 kr. Også her en STOR TAK!

Skulle nogen være i tvivl om de allerede har betalt kontingentet for i år send os en hurtig mail, og I vil få det oplyst.

Kontingent indbetales på Sandukos konto i Merkur, Ålborg : 8401 – 1502717

Så altså : mail-adresse, adresse og kontingent .

Et spørgsmål fra os er også, om nogen havde mulighed for at give et særskilt målrettet bidrag til finansieringen af vores brochure, som har kostet os små 12.000 kr. for 3000 eksemplarer. Små som store bidrag hertil er meget velkomne!

I vores nye brochure er der information omkring de forskellige sponsoreringsmuligheder af børn, samt kupon til tilmelding. Et stort behov for sponsorer gør sig gældende.

## **SANDUKOS VIRKE**

Arbejdet i Østafrika er fortsat inde i en god og spændende udvikling. Mere herom efter et længere Sanduko- besøg i oktober igen.

Her blot tre billeder – tre små glimt - af lidt forskellig karakter:

I februar var alle regionens Steiner-lærere – fra Kenya, Uganda og Tanzania - samlet i Dar Es Salaam til en stor firedages konference med temaet ”Inspire Children to Learn”. Men livet er hårdt i Afrika ! 26 timer frem og 25 timer tilbage i en gammel skolebus med oprejste lige sæderygge - det var rejserealiteterne for lærerne fra Nairobi ! På hjemturen var en del af problemet et stop af politiet i Moshi i Tanzania, hvor bussen pludselig skulle vejes på en kæmpevægt for de store trækuls-lastbiler. Efter en vejning af bussen blev lærerne beordret til at betale tyve tusinde dollars for at kunne passere! En sum der var højere end skolebussens pris ! Efter 4 timers forhandlinger med politiet og et væld af hektiske telefonopringninger fik bussen endelig lov at passere ! Sådan er det at tage til lærerstævne i Øst-Afrika !

Klasserne på Mbagathi-skolen er fyldte med over 30 i hver. Mange af børnene kommer fra vanskelige baggrunde økonomisk, familiesammenbrud, forældreløse, og mange af dem finder stor tryghed ved at bo i skolens store boardingafdeling med nu 90 børn. Men ofte er det tragiske situationer, som børnene må bære. En pige kom for et par år siden til skolen og dens boarding-afdeling efter at være flygtet hjemmefra på grund af svære forhold med en psykisk ustabil mor. I ferierne var pigen hos sin tante. I maj blev hun hentet hjem af moderen for, at hun skulle arbejde og hjælpe derhjemme. Men pigen flygtede hjemmefra og vandrede

den lange vej tilbage til skolen alene – en rejse på over 100 kilometer til fods. Men da hun ankom sent om aftenen til skolen, var politiet der for at bringe hende til den lokale politistation, hvor hun næste morgen blev udleveret til moderen, som bragte hende med tilbage hjem igen. Bedrøveligvis har ingen igen set hende på skolen, og ingen der har kunnet gøre noget.

Sidste nye fra Mbagathiskolen i Nairobi, er en færdiggørelsen af to nye børnehavbygninger med plads til i alt 4 børnehavegrupper med hver 20 børn. Den 27 maj fandt en stor festlig indvielse med afrikansk dans, træplantning og taler sted. Alle de små børnehavebørn optrådte som travle bier med små farvede papirsvinger på ryggen, som billede på al den travlhed, der havde været med byggeriet. Mange gæster, samt alle skolebørnene med forældre deltog. Byggeprocessen har krævet megen omtanke og planlægning; bygningerne er konstueret med store vandtanke i hele fundamentet til opsamling af regnvand, og mange overvejelser har været gjort: på den ene side er der et stort behov for med omhu at tage hånd om alle former for vand i et land, hvor frygten for tørke er permanent, og så på den anden side en bekymring omkring en bygning med konstant vand under gulvet. Men livet i børnehaven er begyndt, og som en af lærerne udtrykker det : ”Det er som forberedelserne til en ny baby med håb om alt det den bringer med af nyt og godt ind i livet”.

De bedste hilsner

f. Sanduko

Clara Ussing