



SANDUKO

En forening der arbejder
for børns skolegang og
uddannelse i den
tredie verden

NYHEDSBREV DECEMBER 2022

Kære medlemmer og sponsorer i Sanduko, samt alle interesserede

VED ÅRSSKIFTET



Se på de to fotos af den afrikanske pige og den afrikanske dreng i henholdsvis 3 og 6. klasse på Mbagathiskolen i Nairobi. Oprindeligt truede, sårbare børn fra de fattigste slumområder i Nairobi. Men nu er det selvtillid og tryghed, der lyser frem i deres åbne og levende blik. For få år siden havde de intet at se frem imod, ingen fremtid, intet håb, kun et liv i største fattigdom. Men nu har de en fremtid. Et håb om, at også de har krydset den afgørende tærskel til et menneskeværdigt liv gennem uddannelse og læreres omsorg på Mbagathiskolen i Nairobi.

Vi står alle aktuelt også ved en tærskel, mellem året 2022 og det nye år 2023. Men har vi håb for fremtiden? I hvert fald er det meget komplekst globalt at karakterisere 2022 og det kommende 2023 med dets voksende utryghed verden over, krig i Europa, klimaudfordringer, økonomiske udfordringer, som ikke set før i vores tid. Og med store konsekvenser ikke mindst for de fattigste i Afrika.



EN VARM TAK – og en JULEHILSEN

Med hele denne situation som baggrund har 2022 for Sanduko været et år med stor aktivitet i arbejdet med de Østafrikanske Steinerskoler – i arbejdet direkte i Østafrika, men også i Danmark med sponsor-og fundraisingarbejde. Året har været præget af stærk bevidsthed om, at den aktuelle og endnu stærkt voksende krisesituation i Østafrika kalder på megen akut finansiel og menneskelig hjælp. Også regulær nødhjælp til de mest basale menneskelige fornødenheder, som mad. Men vi har set det muligt at gøre noget og ser med megen stor taknemmelighed på, hvor uhyre stor en forskel de mange sponsorbeløb, gavepenge og donationer, som vi har modtaget, kan gøre. Vi har set betydningen af de mange sponsorater, der sikrer børns skolegang og set, hvor meget udvikling og vækst af skoler, kan ændre livet for de mest sårbare børn.

Så med denne afrunding af og tilbageblik på året, vil vi sige Jer alle en varm og meget hjertelig tak for jeres kontinuerlige og trofaste støtte og opbakning.

Fra Sanduko´s Bestyrelse de hjerteligste ønsker om en Glædelig Jul og et godt og frugtbart Nyt År

SANDUKO – FREMSTØD JANUAR 2023

Vi er glade for at kunne invitere til 2 informationsaftener aftener i januar i det nye år –

En i København i Antroposofisk Kulturhus på Frederiksberg, 18. Januar kl. 19.30

En i Odense på Rudolf Steiner Skolen i Lindved, 25. Januar kl. 19.30



Sanduko

En forening, der arbejder for børns uddannelse og skolegang på Steinerskoler i den tredje verden

Inviterer til informationsaften

“Hjælp til udsatte børn i en usikker verden”

- Indlæg om Sandukos arbejde i Afrika med fokus på Østafrika
- Videoer fra Mbagathiskolen, skolen for underprivilegerede børn i Nairobi
- Samtale og spørgsmål

18 januar 19.30
Antroposofisk Kulturhus
Rathsacksvej 30, 1862 Frederiksberg

25. januar 19.30
Rudolf Steiner Skolen, Eurytmisalen
Lindvedvej 64, 5260 Odense

Læs mere på
www.sanduko.dk



Som det fremgår af ovenstående annonce ønsker vi gennem fortællinger og videoer:

At sprede kendskabet til vores steinerpædagogiske hjælpearbejde i Afrika

At sætte fokus på den globale aktuelle situation og dens konsekvenser: tørken i Kenya og de børn der lider under klimaændringer i Afrika

At sætte fokus på netop udsatte og underprivilegerede børn midt i vores egne usikre og på mange måder ændrede verden.

At berette om den betydning og gennemslagskraft som en skolegang og selv små økonomiske bidrag kan betyde for fattige børns fremtidige liv.

**ALLE ER HJERTELOG VELKOMNE! Og tag familie, venner og naboer med!
Forfriskning vil blive serveret undervejs.**

Nyhedsbrevet fortsætter næste side

DE AKTUELLE UDFORDRINGER I ØSTAFRIKA –

Med fokus på Mbagathiskolen i Nairobi

De 400 skolebørn vi arbejder for og med på Mbagathiskolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi er for størstedelen meget fattige børn, som konkret og direkte er berørt af en meget vanskelig tørke -og inflationsproblematik. Tørken i Kenya efterlader aktuelt dramatiske spor af fattigdom. Håbløsheden er virkelig overalt, som det røde støv, der gennemtrænger alt - øjne, ører, næse, hår, tøj - når man færdes langs vejene. Hvad kan man gøre! Andet end at vente? og se fortvivlet på den revnede jord og se op mod skyerne, der ikke samler sig til regn. Mange mødre til børnene kommer til skolen, har ikke haft mad til deres børn eller dem selv i 2-3 dage. Har ingenting, ingen penge, intet job.

I oktober 2022 blev tørken i Kenya erklæret en national nødsituation, med følgende status :

- Virkningen af covid-19 økonomiske konsekvenser i Kenya under lockdowns og tab af job for så mange underprivilegerede mennesker var ikke blevet overvundet.
- Så kom den overvældende og massive tørke over hele Afrikas Horn – der har sat millioner af kenyanere under en enorm trussel om fødevaremangel.
- Ukraine-krigen betyder et importstop af væsentlige produkter og fødevaremangel.
- Alle priser på fødevarer, olie, brændstof – stiger kraftigt og den stærke inflation betyder forringet købekraft.
- Alt dette afstedkommer lidelse, ikke mindst for de fattigste i det kenyanske samfund.
- FN's mål at udrydde fattigdom og sult accelererer baglæns.
- Den seneste oktober rapport fra FN (kaldet UNEP – Open Window) vedrørende klimaændringer beskriver behovet for at levere akut hjælp til afbødning af klimaskader i Afrika.
- Og som det sidste fra COP27 Klimamødet blev de fattigste U-landes nødråb om klimakompensation et hovedpunkt.



Alt dette er kendsgerninger, truende, mørke, som daglig baggrund for de mange børn, vi er sammen med på Mbagathiskolen. Desto mere glædeligt er det at se, at afgørende initiativer gennem donationer bærer enorm frugt. Her kan bl.a. nævnes farmen på Mbagathiskolen, hvor børnene - trods den truende tørke overalt - hver eneste dag bringer friske, biodynamiske grønsager over til køkkenet. Et veludviklet og doneret vandingssystem i alle bede, gode vandtanke med vand fra egen boring, stærke pumper og menneskelig omsorg for jorden udvirker dette som synes som et grønt mirakel midt i det grå/brune knastørre landskab overalt udenom. Se de 3 meget sigende foto på siden.



JULEGAVE

MOBILE PAY JULEGAVE

Vi har i år en mobilepay juleindsamling, hvor alle bidrag store som små, går til gennem 2023 at kunne fortsætte den nødhjælps morgenmads- ordning, der blev startet på Mbagathiskolen i oktober, hvor børn fra de mest nødlidende familier får morgenmad på verandaen før skole-eller børnehavestart:

En banan og et krus varm kakao giver glæde og mæthed i en tom mave.



Et morgenmåltid per barn koster: 1,75 kr
Et morgenmåltid for en måned per barn: 35 kr
For hele 2023 for et barn : 315 kr

For 50 børn per år : 15.000 kr

Store som små bidrag kan indbetales på Mobile Pay: 62 24 22

Mærk indbetalingen med jeres navn og:
Morgenmad-nødindsamling

Vi modtager her i december med stor tak også meget gerne et julegavebidrag eller en årsdonation til brug for Sanduko's hjælpearbejde der, hvor der måtte være størst behov. Bemærk at en sådan julegave kan gøres fradragsberettiget ved:

Indbetaling til Merkur Fonden: 8401 - 1017906.

Indbetalingen skal ske inden den 31.12.2022.

Husk! vigtigt er at anføre CPR.- nummer ved indbetaling. Det maksimale skattefradrag i 2022 er 17.200 kr. pr. person. Merkur Fonden må lovmæssigt ikke oplyse Sanduko om navne på indbetalere; det er derfor vigtigt samtidig med en indbetaling at sende en e-mail til: sanduko@mail.tele.dk med oplysning om formål, beløb og navn. Herved kan vi sikre at gaven bliver anvendt til det rigtig formål.

ET NYT INITIATIV – LEADERSHIP COURSE

I oktober søsattes et nyt initiativ på Mbagathiskolen for de Østafrikanske Steinerskoler, nemlig et Waldorf/Steiner-Leadership Course ved Troels Ussing fra Sanduko. Der er et meget stort behov for at fordybe og udvikle ledelsesformerne og ledelsesredskaberne på de østafrikanske steinerskoler. Kurset var vel besøgt med i alt 23 deltagere, der repræsenterede skolerne; og der var livlig aktivitet og samtale gennem kursets 2 dage. Kurset vil fortsætte gennem de næste 3 år med 2-3 moduler årligt. Se her foto af de engagerede mødedeltagere.



BERETNINGER FRA NOGLE AF STEINERSKOLERNE I ØSTAFRIKA

Igen i oktober deltog vi i Sanduko i et af de 2-4 årlige møder i Nairobi for Steinerskolerne i de tre østafrikanske lande Kenya, Tanzania og Uganda, de såkaldte "East Africa Association of Waldorf Steiner Schools". Se her foto af mødedeltagere; kredsene er dog lidt større, flere måtte melde afbud. Troels Ussing fra Sanduko i midten. Generelt må det siges, at skolerne – ligesom beskrevet ved Mbagathiskolen – lige nu står med meget store udfordringer som privatskoler uden statsbidrag og under de generelle meget tunge samfundsmæssige, finansielle og klimatiske akutte problemstillinger. Dog en skole står et helt andet sted, hvad der vil fremgå af de udvalgte 2 beretninger fra skolerne.



Hekima Waldorf School – Dar Es Salam, Tanzania

I juni nyhedsbrevet blev skolelederen fra Hekima Waldorf School citeret for ordene omkring skolens økonomiske situation: "Right now, there is a struggle in every corner of the school". Og denne kamp fortsætter. Prisstigninger på mad, på diesel til de 5 gamle skolebusser, på papir til undervisningen importeret fra Kina – alt, virkelig alt rammes af en kraftig inflation, sideløbende med at tørken skaber vandmangel og vandrationering; - også elektricitetsforsyning er under rationering. Under mødet blev der udtrykt stor bekymring for, at lærere og medarbejdere måske ikke vil kunne få lønninger fra december. Samtidig står skolen i udbygningsplaner med nye bygninger til de 265 elever; men har måttet revurdere byggeriet grundet den samlede situation og en 50% stigning på al byggemateriale. Mange af skolens forældre er såkaldte middel-klasse forældre, men grundet den samlede økonomiske situation i Tanzania er de under stærkt økonomisk pres og kan pludselig ikke betale skolepenge. En udfordrende opgave at føre skolen videre.

Nairobi Waldorf School, - Karen, Nairobi, Kenya

20 kilometer fra den Mbagathiskolen i Nairobi ligger en steiner-søsterskole med et totalt anderledes set-up. Nairobi Waldorf School er placeret i en privilegeret forstad til Nairobi, beliggende på tre store velholdte grunde. Forældrene er privilegerede, mange af dem udsendte fra Europa med høje stillinger, - og alle kan betale høje skolepenge. Under covid-perioden gik elevtallet ned til under 200; men i dag ses et resultat af

en enorm vækst gennem det sidste år. P.t. rummer skolen over 400 elever, og en ny overskoleafdeling med en udvikling af den internationale IB- uddannelse på gymnasieniveau. Udviklingsplanerne og det høje elevtal indebærer nyt byggeri, tegnet af en spansk arkitekt, tidligere steinerskoleelev og nu bosat i Nairobi. Et modigt og smukt byggeri med moderne, bevidst avancerede og klimabevidste huse bygget af træ udelukkende fra den grund de bygges på.

Et utraditionelt initiativ i Sydafrika

Andre steder verden over kæmper steinerskoler fortsat med konsekvenser af covid-pandemien. En af Sandukos danske bidragsydere – nu bosat i Cape Town i Sydafrika - har gjort os opmærksomme på et modigt og specielt initiativ på hendes egne børns skole, Stellenbosch Waldorf School i Cape Town. Her er elevtallet grundet covid gået fra 300 elever til nu godt 100, og som støtteprojekt har en tidligere elev, Carla Annas, sat sig som mål gennem at udføre en såkaldt Ironman at fundraise R500.000 – godt 200.000 kr - som sponsordonation til optag af nye elever. Se her link til mere info , samt betalingslink, hvis nogen måtte ønske at støtte. <https://www.quicket.co.za/fundraisers/185000-cia-community-in-action>

AFSLUTTENDE:

Lidt om vores Sponsor-Fundraising Teams og Sanduko Bestyrelse

Her på foto ses det aktive Sponsor-Fundraising Team på Mbagathiskolen i Nairobi. Teamet består fra højre af skoleleder Judith Brown, leder af sponsorkontoret Mercy Njoki, samt under tegnede Clara Ussing fra Sanduko. Teamet bærer ansvaret for alle sponsorater af børn, samt al fundraising- arbejdet i Europa og USA, alt sammen donationer, der bærer den samlede drift af skolen år efter år. I Danmark er vi en lille gruppe fra Sandukos Bestyrelse, der står for Sanduko- fundraising i DK: Sofie Novak Hansen, Ole Hermansen og Clara Ussing. Vores Bestyrelse består udover de tre sidstnævnte af vores formand Troels Ussing og Tom Horn, sidstnævnte står for hjemmeside, PR m.m. Derudover giver Poul Østergaard et uvurderligt bidrag til vores arbejde, som den der fører hele vores Sanduko- regnskab.



SPONSORAT: Ønskes orientering og materiale omkring det at blive sponsor for et barn med de 220 kr månedligt, kontakt som altid Clara Ussing: sanduko@mail.tele.dk. Skattefradrag muligt.

MEDLEMSKAB AF SANDUKO: Medlemskontingent i Sanduko er på 200 kr årligt. Kontingentet er målrettet til administration. Indbetales på Sandukos konto i Andelskassen Merkur : 8401 – 1502717. Mærk indbetalingen med navn og ”Kontingent 2023”

NYHEDSBREVET skrevet af Clara Ussing



Foto fra Mbagathiskolens Adventsfejrning 25 november

