



NYHEDSBREV - OKTOBER 2022

Kære medlemmer og sponsorer i Sanduko, samt alle interesserede

Her et Nyhedsbrev med friske indtryk direkte fra Afrika. Efter en kortere sommerperiode hjemme i Danmark er vi fra Sanduko igen fra slut september her i Kenya / Østafrika for vores Sanduko-hjælpearbejde. Nyhedsbrevet nedenstående vil denne gang have sit fokus på den store moderskole i Nairobi i Kenya, som et øjebliksbillede herfra. Vores næste Nyhedsbrev i December 2022 vil bringe beskrivelser fra øvrige steinerskoler i Østafrika.

Aktuelle indtryk herfra

Vores arbejdsbase er som altid Mbagathiskolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi. Og som altid sker der så meget fantastisk her på skolen med de nu 393 elever, hovedsageligt fra ekstremt fattige familier fra de dystre slumområder: - så meget velkomponeret og engageret pædagogik i klasserne, dygtige kenyanske lærere i store klasser med 31-36 elever, så megen social glæde blandt børnene i deres leg, så megen varme og tryghed i deres relation til lærere og også til de dedikerede medarbejdere i Boardingafdelingen (kostskoleafdelingen). Herligt at se de mange nødlidende børn spise deres gode skolemad, bl.a. med biodynamiske grønsager og mælk fra skolens egen farm – en farm, som trods omfattende tørke i landet, kan dyrke grønsager grundet et vandingssystem, doneret, bl.a. under medvirken af Sanduko.

Et meget bemærkelsesværdigt, relativt nyt, initiativ er besøget på skolen hver eneste uge af en psykolog, der arbejder som børnerådgiver. Hun tager samtaler med de mange stærkt traumatiserede og ofte også forældreløse børn, drøfter strategi for barnet med lærerne og boardingforældrene, - og om muligt, også med forældre. En donation fra en tysk hjælpeorganisation, "Future Foundation", har gjort dette muligt; donationen dækker foreløbig lønudgifter for to år. Psykologens arbejde er højt værdsat blandt børn og voksne, - få samtaler udretter mirakler for børnene i forhold til at lette deres indre byrder, som de bærer på fra deres tunge og umenneskelige liv i slummen. Som psykologen siger: "Det er det bedste, jeg har gjort i mit eget liv, at kæmpe for disse børn og denne skole!"



Se på det fine ansigt her! Der er så meget menneskeligt mod til stede hos alle på hele skolen, - et mod, som det giver mening hver eneste dag at støtte! Det opleves direkte gennem børnenes synbare tillid og vækst. Her et link til video med børnenes glade leg, da modets dag blev fejret den 7. oktober bl.a. med legen, "kampen om sværdet". <https://youtu.be/bmkcdE6S4xM>

BAGGRUND FOR UDFORDRINGER

Men som ofte beskrevet er baggrunden for børnene og skolen udfordrende og dystre.

Vi kommer fra de sidste måneders forandrede tider i Europa, - en ny usikkerhed ikke set i mange år, menneskeligt og økonomisk. Pludselig danskere, der ikke kan betale husleje, mad, basisting til deres børn, i skrivende stund deler Røde Kors mad-nødhjælp ud flere steder i Danmark.

Og her i Østafrika, Nairobi, på Mbagathiskolen ? hvordan er livet her ? hvorledes sammenligne de to menneskelige leveomstændigheder ? i Europa – i Afrika ?



Her er nogle få beskrivelser kendetegnende situationen på Mbagathiskolen:

Ud af Mbagathiskolens 393 elever kommer mange af dem sultne i skole om morgenen; et skøn er, at omkring 50 – 100 af børnene er i en situation, hvor de hverken har fået aftensmad derhjemme dagen før, ej heller morgenmad. Vi ser børn, der græder, når de kommer til skolen om morgenen. De er lykkelige for skolen; men de har ikke helt kræfter til at starte skoledagens indlæring, leg og sociale udfordringer med en tom mave og efter en måske lang vandring ad støvede veje til skole.

Klasselæreren Kezia fortæller, at hun i 2.klasse har et lille gulvtæppe liggende nederst i klassen; der kan dem, der er mest trætte hvile sig og komme sig lidt. Helt aktuelt her fra oktober er der arrangeret "morgenmad" for de mest nødlidende af skolens dag-elever om morgenen på verandaen i boardingafdelingen. En stor banan og en kop kakao med vand og lidt mælk. Det gør en stor forskel. De 120 børn i alderen fra 3-14 år, som bor i skolens store boardingafdeling, er virkelig de heldige, også selv om mange af dem rent faktisk nærmest er

blevet reddet ind i boarding, fordi de helt enkelt var truede i deres livsomstændigheder. Men det er dem, der nu får mad, får en madras i en seng, får det de behøver af omsorg. Boardingen er fyldt til bristepunktet i de mange køjesenge, og der er lange ventelister på at kunne få en plads. Vi ser børn eller rettere unge mennesker i 8-9 klasse, der ikke vil gå hjem efter skole. De spørger læreren, om de ikke må blive, eller begynder lidt pludselig, når de skal hjem, at betro læreren deres sorger, fordi forholdene derhjemme er præget af et traumatisk liv. En lille pige i børnehaven klamrer sig hver dag desperat til sin stol: "I do not want to go home". Hun vil ikke hjem – tilværelsen nød, menneskeligt og konkret, er for overvældende. Vi ser triste mødre til børnene; forrevne gamle t-shirts og slidte tynde nederdele og sko er deres påklædning. De har ikke kræfter til helt at engagere sig i børnene, de kan ikke betale skolepenge, men kommer til forældremøderne ofte draget af, at der er the og kiks i pausen. Der er megen frygt, skam og manglende selvtillid hos forældre afstedkommet af de desperate livssituationer. Det er svært at bære, at man som forældre ikke kan give sit barn de fornødne basisting, ikke engang den nødvendige mad.



Baggrunden er en lang række af massive problemstillinger, som givetvis for os alle er bekendte: Eftervirkninger af Covid-19 tidens omfattende økonomiske nedtur, Ukraine krigens massive påvirkning af fødevarer sikkerhed med inflation og prisstigninger på alt og en omfattende tørke, hvor udebleven regn igennem flere år har ramt hele Afrikas Horn. Kenyas politiske og finansielle situation trækker dybe bekymringer efter sig. Vi ser stille veje om søndagen, ingen kører ud. Alt er blevet meget dyrere. Dobbelt så dyrt, tredobbeltja, mere. Den for kenyanere afgørende meget enkle, men mættende basismad, kaldet ugali – en fast kogt majs/hirsegrød, er steget til det firdobbelte og er pludselig uopnåelig. Og der er en tyk, rød støv overalt på vejene, dybe revner i jorden og endeløse syn af gult, tørret græs, der ikke giver nogen næring til kreaturerne. Hvor køer eller geder ofte har græsset livligt og vandret



rundt, står de nu bare helt stille stirrende ud i luften. Den netop nyvalgte præsident i Kenya ,William Ruto, har officielt i skrivende stund erklæret nødstilstand i landet grundet tørken. Vi kalder de ovenstående foto fra skolen: "Fattigdom og tørke". Bemærk de manglende hæle i sokkerne og det brune græs.

Men tilbage til modet! Som fortsætter ufortrødent !

Alle de små som store skolesko er linet op hver morgen uden for klasserummene ! Sorte skolesko, som eleverne får sammen med skoleuniformen, når de kommer til skolen. Lav her en lille pause i læsningen og se den skønne lille video, hvor Simba, der bor i boarding, arbejder løs med at pudse sine sko. <https://youtu.be/LKz2kNylxRM>
Alle eleverne bliver hilst i døren, klasseværelserne er overfyldte uden plads til blot endnu et skolebord. Undervisningen begynder, der høres høje rytmiske sange og musik ud af vinduerne. Så bliver der stille , det koncentrerede arbejde med at lære sættes i gang. Brøkregning i 4. klasse kræver stor originalitet og tålmod fra læreren. Her link til video om, hvordan Leonard greb det an i hans klasse, hvor eleverne bagte og siden skar ud i brøkdeler store afrikanske pandekager, de såkaldte chapaties. <https://youtu.be/qGUNpqfR9cY>

Siden i frikvarterne og for boardingbørnene senere på eftermiddagen og om aftenen bliver der leget. Børnene ved virkelig, hvordan man leger og leger sammen. To æsker og et par runde kapsler, så er du den stolte ejer af en lastbil ! Eller nogle betonsten og du har et hus og en seng.

Eller som her på videoen, hvor de alleryngste i boarding leger deres yndlingsleg med at trille dæk: <https://youtu.be/F-HjxizYuw>



Men det er mod der står bag det hele!

Ufortrødent, år efter år siden dens start i 1989 har Mbagathiskolen magtet at drive skole for de mest underprivilegerede og fattige børn uden at driften finansieres gennem forældres indbetaling af skolepenge. Hvorledes kan Mbagathiskolen få dette til? Hvordan er det muligt? Svaret er : SPONSORATER.



Skolen bygger helt og fuldt dens drift på disse sponsorater til børnene, samt på omfattende og afgørende donationer til udvikling og drift. Det har krævet slid år efter år. (P.t. betaler ca. 15% af forældre delvist skolepenge.)

I Sanduko har vi som en del af fundraising- teamet på Mbagathiskolen også her i 2022 bl.a. været med til at indsamle store beløb til at dække årsbudget på knap 450.000 kroner til daglige skolemåltider til alle børnene på Mbagathiskolen, samt penge til at dække en afgørende skolebustransport til de mange små børn fra børnehaven. Vi arbejder på højtryk sammen med andre europæiske hjælpeorganisationer for også at følge op på at kunne støtte den samlede steinerskole bevægelse her i Østafrika, med dens samarbejde i Associationen af Steinerskoler, med dens læreruddannelse på Mbagathiskolen og senest et nyt initiativ, som Troels Ussing fra Sanduko står bag, et meget efterspurgt "Ledelses-kursus" for ledende medarbejdere fra de østafrikanske steinerskoler.

Men tilbage til sponsoraterne! Det er vores fortsatte og afgørende prioritet i Sanduko at finde sponsorer til de mange underprivilegerede og fattige, men skønne og livlige elever på Mbagathiskolen. "Støt modet" er vores lille slogan! - Støt en skole, der har haft mod til trods enorme udfordringer at se det som sin opgave at bringe steinerpædagogikken ud til de absolut mest nødlidende børn i Kenya og at give dem en ny mulighed i livet. Se her foto med glæde over en gul slikkepind og en lille pakke kiks!



To typer Sponsorater

- A. For et beløb på 220 kr månedligt (eller 2640 kr indbetalt årligt) kan du blive skolepenge-sponsor for et barn betalende for barnets skolegang, incl. skolemad, skoleuniform osv.
- B. For et beløb på 440 kr månedligt (eller 5280 kr indbetalt årligt) betaler du ikke blot for skolegangen som ovenstående, men også for barnets ophold i boardingafdelingen.

Du kan i begge sponsorater følge barnets udvikling gennem foto, opdateringer m.m. – du kan også vælge at betale for et ikke navngivet barn.

Er du interesseret , kontakt os på : sanduko@mail.tele.dk

Bemærk : Sponsoraterne kan gøres fradragsberettiget !

Medlemskab.

Medlemskab i Sanduko sker ved indbetaling af 200 kr. årligt på Sandukos konto i Merkur:

8401 - 1502717

Disse beløb er afgørende for vores administration og arbejdsmuligheder i Sanduko, idet alle andre donationer og sponsoreringer går 100% direkte til formålene. Som medlem modtager man Sanduko - Nyhedsbreve.

Nyhedsbrev skrevet af Clara Ussing

