



JUNI 2022

Kære medlemmer og sponsorer i Sanduko, samt alle interesserede



Dette nyhedsbrev er med aktuelle beskrivelser og indtryk fra en begyndende ny krisesituation i Østafrika med følgevirkninger for de mange steinerskoler, vi er involveret i. Noget af det kan måske være en lidt trykkende læsning; men det er selvfølgelig godt samtidig at have for øje, at Steinerskolerne i Østafrika fortsat er inde i stærk udvikling og at de hele tiden styrkes gennem en meget god Steiner -Læreruddannelse i Nairobi. Det er også vigtigt at tænke på, at der hver eneste dag på skolerne foregår en skolehverdag med glade, livlige, dygtige og legende skolebørn, engagerede lærere og

medarbejdere. En glæde, der sikkert også fremgår af nyhedsbrevets foto, som hvis andet ikke fremgår af teksten, er fra Mbagathiskolen i Nairobi.

EN NYE KRISESITUATION

Verden er for alle blevet tungere over de seneste måneder. Også siden vores sidste Sanduko Nyhedsbrev i marts. En krig i Europa er brudt ud med al dens gru og menneskelige konsekvenser. Mennesker i nød, der må hjælpes. Frygt, oprustning og truende stormagts- konflikter er realiteter. Millioner, ja, milliardbeløb flytter grænser for at kunne hjælpe. Og det hele er tæt på os; konsekvenserne mærkes bl.a. i en mere usikker økonomisk situation med stigende priser og bekymring for en større fattigdom i vores europæiske del af verden.

Men krig skaber også sult! - Næsten hver dag kommer der nye rapporter fra de store globale hjælpeorganisationer omkring en hastigt voksende og omfattende konsekvens af Ukraine- krigen i Afrika, specielt den østlige del af Afrika, kaldet Afrikas Horn omfattende hovedlandene Kenya, Etiopien, Somalia, samt Eritrea og Djibouti. Som "Red Barnet" udtrykker det: "En dødelig kombination af pandemi, krig, klimaforandringer og skyhøje fødevarerpriser." Og de gør tallene op: " I Kenya lider over 650.000 børn under 5 år af akut underernæring, mens over 3,5 millioner mennesker er i akut sultkrise." "Unicef" er ligeledes direkte i deres vurdering: " Det er en historisk alvorlig global nødsituation af et hidtil uset omfang, der er på vej". Men når nødråbet frem! - vi hører det af og til fra talerstolen på Christiansborg, at vi også nu må huske Afrikas fattige lande.



KENYA's KRISE

Sanduko er som bekendt mest aktiv i Kenya, hvor vi også har vores med base. Vi – Troels Ussing og undertegnede - forlod Kenya i begyndelsen af marts, med en god optimisme i behold, at pandemiens værste konsekvenser for de allermest fattige kunne overkommes, omend langsomt, og at bl.a. den meget afgørende turistindustri kunne genoptages for landet. Nu få måneder efter, hvor vi er her igen, er det tydeligt, at en ny nødsituation ligger underneben, og at den allerede nu viser omfattende konsekvenser og tydelige problematikker. En kombination af fortsatte eftervirkninger af pandemien, konsekvenser af Ukraine krigen, tørke og fejlslagen høst gennem flere år forårsaget af klimaforandringer og en uafklaret og svag politisk situation med et kommende valg i august med frygt for uro er ingredienserne i den nuværende situation.

84% af Kenyas hvede blev, indtil krigen startede, importeret fra Ukraine og Rusland, der nu henholdsvis ikke kan udskibe varer eller har eksportstop. Indien, blev straks set som et nyt eksportland, men også der, er der nu eksportforbud, for at bevare fødevarer sikkerheden i eget land. Benzin og brændstof er steget kraftigt og vanskeliggør og fordyrer al transport. Varer når ikke frem....inflation....osv. – en kendt spiral nedad. Tørken med udeblivende regntider i i flere år i det nordlige Kenya er omfattende; intet kan vokse, kvæg dør, livsgrundlaget er borte for i tusindvis af mennesker, der blot har den mulighed at søge til de i forvejen overfyldte flygtningelejre.



KONSEKVENSER AF KRISEN FOR MBAGATHISKOLEN, RUDOLF STEINER SKOLEN I NAIROBI

Og det hele kommer meget konkret nær for vores samarbejdsskoler, her f.eks. Mbagathiskolen i Nairobi. Som Neema Kahiga – økonomiansvarlig på denne skole - siger det:

” På ingen tid, lige ret efter pandemien, så vi os pludselig konfronteret med forandringer, der påvirker os alle dybt. Inflation. Fødevareprisstigninger. Mangel på basal mad som mælk, majs, hvede og madolie. Dårlig høst grundet mangel på regn, stigning globalt på fødevarer og benzin, reduceret import og stigning i importomkostninger og en svækkelse af den lokale valuta er kerneproblemstillingerne”

Og det har konkrete konsekvenser for en skole som Mbagathiskolen : Madbudgettet, som der skal fundraises for, er foreløbigt løftet fra ca. 350.000 d.kr. til 475.000 d.kr. Et nyt halvt færdigt byggeri er akut sat på hold indtil videre, grundet stigende priser for byggemateriale og transport af disse, skolebus transport omkostninger er steget, skolemateriale med bøger og hæfter, mest importeret billigt fra Asien kan ikke længere fås...en uendelig lang række af konsekvenser kan nævnes. Værdien af lønninger til lærere og stab forringes og skaber tungere livsomsændigheder. Samtidig over hele linjen en stærk usikkerhed om den nære fremtid. Ingen ved, hvordan verdens situation vil blive fortsat lige nu! om en måned, om et år. Sanduko er involveret specielt i fundraising for Mad – og Transport budgettet.



BØRNS NØD

Og nøden breder sig selvfølgelig ned gennem samfundet til dem der har allermindst i forvejen.

Her et par helt konkrete aktuelle beskrivelser fra nogle af Mbagathiskolens børns hjemmesituationer, set med Mercy Njokis – leder af sponsorship-kontoret på Mbagathiskolen - øjne og ord, efterhjemmebesøg i april:

Nær Mbagathiskolen i OleKasasi-området bor en enlig mor med 10 børn. Hele den store familie bor i et enrumsk skur af blikplader, uden selv de mest basale nødvendigheder.

Familien har sammen en enkelt seng og få køkkenting. Som stole bruges de store gule 20 liters plastik vanddunke; men familien er for det meste af tiden ude på grund af den begrænsede plads, der er til rådighed. Moderen lever med hiv og lider også af hukommelsestab og epilepsi. Hendes arbejde har været at gøre rent i de nærliggende hjem, men hendes sygdomme har gjort hende ude af stand til at arbejde. Ingen af hendes ældre børn er økonomisk stabile. De kæmper alle for at få enderne til at mødes. Det yngste barn er nu optaget på skolen.



Kibera, Nairobis største slumkvarter, er som at komme midt ind i ingenting. Som en ørken med skrøbelige slum skure og gennemstrømmende kloak- og spildevand. Her bor en lille dreng, der nu er optaget på skolen. Hans mor er kronisk syg og nu oveni dette sengeliggende med en problematisk graviditet. Kan ikke varetage selv de mest enkle arbejdsopgaver og er uden indtægt overhovedet. Hendes frygt for fremtiden forværres af usikkerheden og volden i slummen med dens meget smalle og mørke stier mellem skuerne, hvor hundredvis, hvis ikke tusindvis af mennesker passerer dagligt.

Et enkelt skur med et skrå jordgulv er hjemsted for en lille pige, nu skolebarn på Mbagathiskolen. Hun bor hos sin bedstemor, da hun ingen mor har og faderen ikke føler et ansvar. Skuret synes at være et stærkt uorganiseret hjem bestående af et rum med rod overalt. Ingen steder at sidde, og med en uudholdelig varme. "Køkkenet" er 3 store sten, som der kan laves et lille bål imellem.



Et andet sted tæt ved bor en anden af skolens piger. Hun er 11 år og en meget køn og stille pige. Hendes mor døde for et par år siden; men hendes far, der er alkoholiker og uden arbejde har ikke taget sig af hende. Så hun boede hos sin ældre og syge bedstemor i landsbyen, indtil hendes onkel tog hende til sig. Onklen og hans familie bor i et skur med et rum. Han og hans kone gør alt for at tjene penge ved tilfældigt dagarbejde, men det er svært. Trods svære livsomstændigheder har de stor omsorg for pigen.

To af skolens drenge bor hos deres far i Ngomongo-slummen langs Thika-vejen. Han er en enlig far, der er blevet skilt fra sin alkoholiserede kone. Hun plejede at sælge deres få ejendele for at få fat i alkohol. Når han er væk på arbejde også natarbejde, er han bange, for at efterlade børnene alene i dette meget utrygge og for børn stærkt belastende miljø.

SPONSORERING AF BØRN PÅ MBAGATHISKOLEN

Mon ikke disse billeder af børnene taler for sig selv. Det er ikke få særligt udvalgte beskrivelser; det er sådan livet er for størsteparten af de 375 børn på Mbagathiskolen. Der er med andre ord et stærkt behov for sponsorer til at betale børnenes skolegang, sikrende dem et trygt skole- og indlæringsmiljø og ikke mindst også en sund og nærende skolemad. For mange af børnene er skolemaden de egentlige og eneste måltider. Mange kommer uden at have fået morgen – eller aftensmad.

Et sådant sponsorat er på 220 kr. pr. måned, kontakt os for tilmelding eller yderligere info på: sanduko@mail.tele.dk

Vedhæftet Nyhedsbrevet findes Sponsor-Appeller, som vi vil bede jer om muligt distribuere videre til evt. interesserede.



BESØG PÅ LITTLE MOUNT KENYA WALDORFSCHOOL

6 timers kørsel fra Mbagathiskolen i Nairobi, med retning nordpå mod byen Nanyuki, ligger den lille søsterskole Mount Kenya Waldorf School, som vi tidligere også har fortalt om i vores Nyhedsbrev. I maj besøgte vi i Sanduko denne skole. På en stor skøn naturgrund ude i det gamle masai-land blev denne skole bygget under den svære pandemi-tid med store menneskelige og økonomiske ofre for pionergruppen, - næste som et lille lysende mirakel lige netop gennem den tid, hvor alt andet var nedlukket.

Skønne runde rosa klasseværelser - bæredygtigt bygget af halm, ler og cement, rummer nu en 1. og en 3. klasse, samt to børnehavegrupper. Børnene er fra et multikulturelt område, så overalt var der hvide og sorte små børn i aktivitet og undervisning. Skolen rummer for nuværende i alt 40 børn, hvoraf ca. 60 % af forældrene kan betale fulde skolepenge. Så et stort udviklingsarbejde med at sikre skolens økonomi venter. Se tre nedenstående foto:



STEINERSKOLER I ØST-AFRIKA

Igen i maj deltog vi i Sanduko i et af de 2-4 årlige møder i Nairobi for Steinerskolerne i de tre østafrikanske lande Kenya, Tanzania og Uganda, de såkaldte "East Africa Association of Waldorf Steiner Schools". Se omtale i sidste marts-nyhedsbrev. Her et karakteristisk billede fra de mange udfordringer, der præger livet på skolerne lige nu, fra Hekima Waldorf School i Dar Ess Salam :

Hekima Waldorf School er med dens 250 elever inde i en rigtig god udvikling med stor vækst i elevtal med klasser med op til 45 elever i hver. Nye bygninger er færdig planlagt og økonomisk støtte fra "Freunde der Erziehungskunst" i Tyskland til dette formål også på plads. Men den nye krise, forårsaget Ukraine-krigen med inflation, og radikale pristigninger på alt, truer nu med at ændre alle planer radikalt. Som Casmir fra skolen sagde det på hans stille måde: "Right now, there is a struggle in every corner of the school" .

Og det er finansielle udfordringer han mener: Prisen på benzin er øget med 50% inden for de seneste måneder og dermed prisen for at sende skolens 5 skolebusser afsted hver eneste dag; - en pakke tegnepapir er - grundet svigtende import fra Asien - tredoblet i pris, og skolen står ganske enkelt uden papir og farver til det næste halvår. Prisen for at give børnene et måltid mad hver dag er er steget betydeligt, og skolen har akut fuldt fokus på at få deres lille køkkenhave udvidet til at kunne producere flere grønsager til skolekøkkenet. 7. klasse støtter med et projekt med høns på skolen, som kan give æg, men måske også økonomi til skolen. Alle byggematerialer f.eks. cement og jern er steget med 50 % og gør det tydeligt, at det planlagte byggeri er en kæmpe stor bekymring, om det kan gennemføres. Besluttende møde med "Freunde der Erziehungskunst" midt i juni.

Vi vil i Sanduko gerne hjælpe f.eks. med midler til indkøb af det nødvendige papir og farver til næste halvår og beder om små som store bidrag hertil via Sandukos Mobile Pay : 62 24 22 Mærk indbetalingen med : Hekima.

NYHEDSBREVET SKREVET AF CLARA USSING

Se efterfølgende sider med praktiske oplysninger og det skønne billede af Sarah Victoria fra 1.kl. på Mbagathiskolen



PRAKTISKE SANDUKO OPLYSNINGER

BLIV SPONSOR

En af vores højeste prioriteter i Sanduko vil fortsat være arbejdet med sponsorater af de fattige børn på Mbagathi Skolen i Nairobi.

I Sanduko kan man blive skolepenge- sponsor og give et fattigt afrikansk barn en skolegang for et beløb på 220 kr. pr. måned eller indbetalt som 2640 kr årligt.

BLIV MEDLEM

Medlemskab i Sanduko sker ved indbetaling af 200 kr. årligt på Sandukos konto i Merkur: 8401 - 1502717

Disse beløb er afgørende for vores administration og arbejdsmuligheder i Sanduko, idet alle andre donationer og sponsoreringer går 100% direkte til formålene. Som medlem modtager man Sanduko -Nyhedsbreve.

SKATTEFRADRAG

Alle pengebidrag kan gøres fradragsberettigede, idet Sanduko arbejder sammen med Merkurfonden.

For mere information:

Clara Ussing: sanduko@mail.tele.dk telf. 21356736



