

Sanduko

Nyhedsbrev maj 2019



Sanduko

Forening for internationalt
Waldorfpædagogisk hjælpearbejde
Ibækvej 202, 7100 Vejle

tlf. : 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk
www.sanduko.dk

Kære alle læsere af vores Sanduko Nyhedsbrev

Så er vi her igen med Sanduko-Nyhedsbrev omkring vores arbejde. Over en lang periode har vi arbejdet med udsendelse af halvårslige nyhedsbreve; i 2019 vil vi forsøge os med hyppigere og kortere nyhedsbreve således, at det vil være lettere for jer interesserede at følge de aktuelle udfordringer og aktuelle situationer.

OPFØLGNING PÅ BØRNEHAVE – APPEL :

I begyndelsen af marts udsendte vi i Sanduko en særlig Appel om hjælp : En hjælp til at være med til at finde sponsorer til de godt 20 små nye børnehavebørn på venteliste på Mbagathi-skolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi.

Nogle af disse underprivilegerede og stærkt udsatte børns skæbner og livsomstændigheder blev beskrevet i Nyhedsbrevet og i den medsendte appel.

Og nu skal der lyde en stor og hjertelig tak ! det har været en succes ! for på de 8 uger, der er gået siden udsendelsen og nu skrivende stund, er der kommet tilmelding til sponsorering af 13 af de små børn. Dette markante og afgørende ryk ville ikke være sket, hvis I ikke havde ydet hjælp med at videreformidle appellen og dermed øge vores netværk.

Der er nu sket det, at de 13 børn er blevet optaget, og at de dagligt næres af og varmes af alle de gode ting, der sker for dem i Børnehaven. En helt eksistentiel ændring af børnenes liv. Hvor de fra helt at have måttet passe sig selv dagen igennem og strejfe alene omkring ubeskyttede og udleverede til slumområdernes vold, kriminalitet og elendighed, er de nu er i omsorgsfulde og kærlige hænder dagen igennem præget af en menneskelig opbyggende pædagogik.

Men selv om det måske ikke er et passende ord at bruge, ja, så er det nu en slags ”slutspurt ” på dette særlige projekt : Kan det være muligt at finde sponsorer for de sidste 7 små børn ? Appellen vedhæftets derfor igen, kender I nogen, der stadig vil være med til at betale de månedlige beløb på 220 kr til et barn ? er der stadig nogen I kan kontakte ? Nogen der har udtrykt interesse ? Tydeligt er det, at det allerede har betydet så meget med jeres hjælp !

Selvfølgelige skal det samtidig også klart udtrykkes, at Mbagathi-skolens ofte her beskrevne udfordring med at finde sponsorer til alle skolens fattige og underprivilegerede børn på ingen måde er færdig. Det er en kontinuerlig underliggende kæmpe opgave, som altid er der og kræver en omfattende fundraising-

indsats. Den økonomiske opgave hænger uløseligt sammen med skolens grundlæggende impuls at være en skole for underprivilegerede børn, at formidle en fremtidsrettet og kreativ pædagogik netop til disse i livet og i livsomstændigheder truede børn. Så i den samlede skole mangler der ca. 80 sponsorer; men klart er det også, at vi i Sanduko i første omgang havde sat os dette delmål netop at finde sponsorer til de små børnehavebørn, så deres skolegang helt fra begyndelsen kunne blive menneskeligt opbyggende.

Så hjælp os endnu engang, med at give det sidste skub med appellen !



HJÆLP I FORBINDELSE MED TØRKE OG MAD

Når man er i Afrika, ved man, at livet altid er komplekst, fyldt af udfordringer ! Man står sjældent overfor én problematik, men mange og store problematikker står man inde i som menneske på en gang. Mennesker i Kenya lever nu igen under en voksende trussel omkring tørke. Senest i 2017 under en meget alvorlig og omfattende tørke, hvor stærkt op mod 80.000 børn i Kenya var livstruede på grund af fejl- og underernæring, lavede vi i Sanduko en indsamling til mad til Mbagathiskolens børn.



Nu kan en ny katastrofesituation igen nærme sig Kenya. Over mange måneder er der kun faldet lidt regn, og de sædvanlige regntider er udeblevet grundet klimaforandringer. Når der er tørke ligger jorden tør, revnet og afsveden hen ; intet korn, majs eller grøntsager kan rigtigt gro, og kvæg bliver tyndt og sygt. Der er mange steder i Nairobi-området nu mangel på vand ; i den ved skolen nærliggende by Rongai med dens intense og aldrig stille liv af slumområder, markedsboder, ældre benzintanke, varehuse, gamle lastbiler, en sand vrimmel af dyr og fattige mennesker er der mangel på

tilgængeligt vand. Og selvfølgelig betyder det, at priserne på købt vand stiger lodret op og ingen har rigtig penge til at købe det. Og folk må i timevis vandre med vanddunke på hovederne for at komme frem til brønde længere ude i landet, der stadig har vand. Nye brønde forsøges gravet, men det er ofte farlige situationer, hvor brønde nødtørftigt graves og ofte igen skrider sammen.

Tørke i Kenya er frygtet af alle for dens nådesløshed ! der er intet at stille op , det ved alle !

Og alle kender de skræmmende konsekvenser fra liggende situationer. Hvis regnen ikke snart kommer er det næste skridt madvaremangel og efterfølgende fejl- og underernæring. Det ligger som en latent angst.

For at afhjælpe dette er det nu en opgave at arbejde med fundraising af penge til at kunne fortsætte med at give skolens 345 børn deres to daglige måltider på skolen uanset, hvad der sker vejr-mæssigt : En tynd ugali-grød til formiddag og et nærende varmt måltid midt på dagen med korn, tørre bønner eller ris, og grønsager. Disse måltider er afgørende for børnene, der kommer fra



hjem, der ikke har råd til mad til børnene. Måltiderne på skolen er ofte, hvad børnene får at spise dagligt. I skoleferier får de fleste af børnene kun lidt og meget ensidig mad dagligt og lider under fejlnæring. Tidlige har vi i nyhedsbreve beskrevet situationen efter ferierne for børnene : de vender tilbage til skolen med en grå, tør hud, deres hårfarve er mere grå og de har tendens til oppustede maver - alle tegnene på underernæring. Prisen for mad for et barn en måned er omkring 75 kr. – for et år omkring 750 kr. Det samlede beløb for mad til alle børnene for 2019 er omkring 325.000 kr.

Selvfølgelig er alle mindre engangsbeløb meget velkomne ; men vi søger også i Sanduko kontakter til funde, firmaer, foreninger, der netop kunne have et sådant formål for øje. Skriv gerne hvis I har nogen ideer. Vi har materiale til fundraising klar.



FEJRING af 30 års Steiner/Waldorf-pædagogik i Kenya – og 100 års jubilæum for Steinerpædagogik i verden.

Over hele verden fejres der i år på Steinerskolerne 100 –året for oprettelsen af den første Steinerskole i Stuttgart i 1919. I skrivende stund er den store, længe planlagde fejring af 30 års Steinerpædagogik i Østafrika og 100 års på verdensplan netop blevet fejret med en konference over 4 dage og med en stor anlagt festdag ind imellem her på Mbagathi-skolen, med lærere fra steinerskoler- og børnehaver i Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zanzibar og Etiopien. Det synes svært at forstå, men netop her midt i kæmpe menneskelige udfordringer kan mennesker komme sammen i et stort broget fællesskab til fest. Fattige gamle tandløse masaikvinder – bedstemødre til nogle af skolebørnene – sammen med repræsentanter fra Undervisningsministeriet fulgt af bevæbnede sikkerhedsvagter og så en sand vrimmel af lærere fra alle disse Steinerinitiativer. Der blev lavet mad til 1000 på festdagen, en del af maden på brændekomfur, andet over bål – alt i alt en kæmpe festdag for steinerpædagogik. Sanduko havde inviteret Paul Klarskov fra det kendte Steiner- Helsepædagogiske

hjem Marjatta på Sjælland til at komme og lede et stort opsat afrikansk eventyrspil med alle eleverne og nogle lærere. Det blev et utroligt flot og gribende højdepunkt med fornemt skuespil, danse, afrikansk musik, dragter og fuldt engagement fra alle deltagere.



100 år med Steinerpædagogik verden over er godt gået, - 30 år i Østafrika og med Mbagathiskolen som moderskolen er godt gået. Det kenyanske undervisningsministerium er i gang med en omfattende transformering af deres undervisningsplaner og anerkender åbent, at Steinerskolernes vægtning af kreativitet, kunstneriske og praktiske fagområder kan være vejen til at udvikle fremtidens nye mennesker, der står med mange og store udfordringer, menneskeligt og på verdensplan.

Udviklingen i Østafrika af steinerpædagogik er stærk, byggende på en stærk organisering i East-Africa Federationen, hvor Sanduko deltager – og på den stærke læreruddannelse, der også finder sted på Mbagathiskolen.

Alt i alt meget at kæmpe for, mange udfordringer, mange opgaver - og uendelig mange opløftende situationer, hvor vi i Sanduko møder den stærke menneskelige vilje til at kæmpe for at forandre vores fælles fremtid.

Nyhedsbrevet skrevet af Clara Ussing

