

Sanduko

Nyhedsbrev vinter 2012 / 13



Sanduko

Forening for internationalt
Waldorfpædagogisk hjælpearbejde
Ibækvej 202, 7100 Vejle

tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk
www.sanduko.dk

Kære medlemmer af Sanduko og andre interesserede

ET UNIVERSELT JULEMOTIV

William, Jonathan og Clara på henholdsvis 11, 12 og 14 år på Steiner Skolen i Vejle fik en god ide. De tog her i efteråret initiativ til en støttekoncert til fordel for Steiner Skolen, ”Mbagathi”, i Nairobi i Kenya. De unge mennesker stod selv for søndagskoncerten med guitarmusik, sang og et hyggeligt traktement. Det hele blev på festligste vis forberedt i Williams hjem, hvor der rigtig er hjerterum og plads til mange gæster – og invitationer blev sendt ud. William komponerede selv til lejligheden en sang, som han sang og spillede til koncerten.

Et brudstykke fra Williams sang lød:

”Mange børn må leve hårdt,

Ingen kærlighed,

Vi må række hånden frem,

Skabe fred, skabe mere fred, skabe mere fred, skabe mere fred.”

I Nairobi i Kenya på Steinerskolen skrev Sabina Omariba på 12 år omtrent på samme tidspunkt følgende digt – her gengivet på engelsk:

”If I had the power, to change the scenes of this world,

I would do it in a second.

I would get rid of drought and hunger, violence and unfair rulers.

I would change, the fact that people are dying.

I would change the world , into a place where people

will live in peace together.

When I see people suffering, I wish to get them away from suffering.

We all know, that in this world,

You have to work to accomodate yourself and other human beings”.

To unge mennesker – William og Sabina - fra hver deres verdensdel, fra hver deres kultur, fra hver deres livsomstændigheder, men entydigt fælles om denne helt centrale menneskelige følelse at være brødre og søstre, der ser og lider under hinandens nød.

Hvor drivkraften til at handle i verden er det andet menneskes nød, uanset hvilke forhold man selv lever under.

Når man arbejder med skoleudvikling i Afrika, bliver det altid så tydeligt og klart dette særlige fællesskab på tværs af lande og kontinenter. Fællesskabet er ligeværdigt og gensidigt....en proces, hvor alle lærer af hinanden, og hvor den materielt fattige også ser den andens vilkår og vil hjælpe, som en dyb indre universiel menneskelig længsel.

Mon ikke William og Sabina hver på deres måde har fået udtrykt julens universielle budskab, som kan leve verden over gennem alle religioner.

Med dette vil vi ønske alle Sandukos medlemmer, Sandukos sponsorer og bidragsydere en rigtig glædelig jul og et godt nytår med en varm og hjertelig tak for dette års støtte, menneskeligt, som økonomisk. Sanduko kan se tilbage på et arbejdsår, hvor det har været muligt for os gennem Jeres bidrag og Jeres store trofasthed overfor arbejdet i Sanduko at kunne yde en afgørende indsats for skoleudvikling for underprivilegerede børn i Afrika.

STOR TAK til ALLE.



BERETNINGER fra rejse i oktober

- FRA SANDUKOS VIRKE I ØSTAFRIKA :

Steiner Skolerne i Østafrika udvikler sig generelt meget positivt videre. Selvfølgelig hører store udfordringer med til dagligdagen, måske på samme måde som herhjemme, når man vil drive Steiner Skole. En grundlæggende følelse af at det hele tiden er op af bakke. Noget opnås, og straks melder nye, måske til tider overvældende udfordringer sig. Men en unik spændende og berigende opgave for de lærere og andre involverede, der giver deres kræfter og engagement ind i det.

Flere af Steiner Skolerne i de tre lande Uganda, Tanzania og Kenya er nået en fase, hvor al den første levende og improviserende pionertid for længst er forbi; en stor mængde af lærerne er færdiguddannede steinerlærere, og den store udfordring synes nu at være at få givet form og struktur i skoleorganisationerne. En udviklingsfase for skolerne, hvor alle arbejds- og kommunikationsstrukturer er væsentlig for hele den sociale kultur og stemning. Steiner Skolernes grundlæggende og ideelle opbygning med selvforvaltning synes overalt at være krævende – ja, en vanskelig opgave. Hvad betyder selvforvaltning konkret i Afrika, når beslutninger og initiativer samtidigt må strømme effektivt igennem organisationen, og beslutninger må blive truffet med indsigt og smidighed.

Flere af skolerne i Østafrika er store skoler, med op til 350 elever, og mange ligger på grunde, hvor omfattende praktiske opgaver med bygninger og f.eks. personale til madlavning, rengøring, administration, nybyggeri m.m. kræver stor opmærksomhed. F.eks. på ”Mbagathi-skolen” i Nairobi er det et helt ”firma”, der skal køre i sig selv ud over det pædagogiske arbejde. Også dette er en stor udfordring at få til at fungere effektivt og bæredygtigt. For det er i dette område, at ting ofte kan være praktisk komplicerede i Afrika....en generator skal startes hver gang, der er strømsvigt....men det går langsomt i Afrika....hvor er vagtmanden....går der hurtig nok besked fra kontoret...fungerer den gamle motor...er der olie at fylde på....sagen drøftes på bedste afrikanske vis, hvor tiden ikke spiller så stor en rolle ...og imens går alle funktioner med pumpning af vand, elektricitet...osv. i stå.

Her følger tre aktuelle beskrivelser fra tre af skolerne i Østafrika. Beskrivelserne blev blandt andre givet på det halvårlige møde i oktober i Nairobi i ”EAST-AFRICA-Committeen” med repræsentanter fra alle Steinerskolerne i Østafrika, samt med Sanduko repræsenteret :

”MBAGATHI”- RUDOLF STEINER SCHOOL

i Nairobi i Kenya:

I vores sidste nyhedsbrev i september rettede vi en kraftig appel om hjælp til en akut opstået økonomisk nødsituation for Mbagathi-skolen, Steinerskolen i Nairobi. Som vi beskrev det der, er skolens økonomiske problemstilling tæt forbundet med vores økonomisk krisesituation i den vestlige verden, ikke mindst Europas og med den deraf følgende kraftig værdiforringelse af de penge, der som donationer fra Europa helt bærer Mbagathiskolens økonomi.

Der er fra skolen gået en stærk appel ud til hjælpeorganisationer, fonde, private.....m.m. i Europa, Australien, i Kenya. På baggrund af det her indsamlede støttebeløb er det blevet muligt at få en balance ind i de kommende års budgetter på skolen. Skolen har naturligvis selv gået en proces igennem med at få strammet alle ting op og gået igennem mange forhold på skolen i spare øjemed. Store, som små ting...f.eks. er de små oliestegte søde mandasier til alle skolebørnene om fredagen erstattet af gærbrød, idet kogeolie er meget dyr....det kan synes småt , men samtidig er det netop vejen, at alle de ”små bække” tilsammen ændrer tingene betydeligt. Det gælder dernede direkte, men også herhjemme, når støttebeløb gives. Små bidrag kommer sammen, og ting kan rykkes.

Skolen har ligeledes taget initiativ til at afholde en mægtig ”Harambee” på skolens grund. At kalde sammen til ”harambee” er en afrikansk tradition, hvor man, når der er brug for hjælp, samler alle venner og slægtninge sammen for rådslagning og indsamling af penge ud fra princippet om at alle giver, hvad de kan. Denne ”Harambee” fandt sted den 3 november med masser af mennesker og fuld tromme - og danseprogram med skolens klasser og mange andre festligheder. Alle skolebørnene havde hver især på forhånd samlet penge ind . En lille pige , Beatrix fra 2.klasse, overraskede alle ved at have samlet en sum på 10.000 kenyanske shillings (ca. 800 kr) ind ved blot at gå på vejene i mange dage op til dagen og spørge folk om mønter. Et samlet beløb på omkring 60.000 dk.kr. blev samlet denne dag.

I oktober i år blev det årlige udviklingsmøde afholdt på skolen med den sædvanlige facilitering fra Sandukos side. Der er som beskrevet ikke store summer til udviklingsarbejde, men alligevel var der mange områder i skolen, som der alligevel må arbejdes på at få rykket videre. Eksempelvis i børnehaven . Mbagathi-skolens børnehave er nybygget fra 2011 og rummer 4 store grupper med 20 børnehavebørn i hver. I hver af grupperne er der 20 børn med kun en pædagog til at passe dem dagen igennem. Og det er klart et hårdt og næsten umuligt arbejde. Forestil jer engang : Så

hele børnegruppen maler og så skal pludselig en af de små hjælpes ude på toilettet ! det er ret let at forestille sig de mange svære situationer. Okay , men på mødet blev der fundet mulighed for at ansætte endnu en pædagog, som så skal cirkulerer imellem de 4 grupper ! Et lille fremskridt! Men! meget må føres videre!

En afgørende og livsvigtig ting for skolen vil fortsat være sponsoraterne fra Europa, hvor mennesker betaler for et enkelt navngivent barn eller almene skolepenge, det såkaldte ”Whole School- Project”.

Begge disse sponsoreringsmuligheder tilbyder vi i Sanduko. Se nærmere senere i Nyhedsbrevet.

Vi vil også bede vores nuværende sponsorer om at overveje, om det månedlige beløb evt. kan forhøjes med små som store ændringer. En lignende forespørgsel i vores store tyske søster-hjælpeorganisation gav et enormt resultat. Igen den samme store effekt med alle de mindre beløb til sammen!



NAIROBI WALDORF SCHOOL i Kenya :

Som læsere af vores nyhedsbreve måske husker ligger Nairobi Waldorf School i den lidt rigere forstad Karen i Nairobi. Skolen er multikulturel og rummer børn fra mange forskellige kulturer og mange etniske baggrunde. En rigtig lille ”regnbueskole” med herlige forskellige børn. En stor del af forældrene har mulighed for at betale skolepenge for deres børn, hvilket selvfølgelig bringer skolen op på et vist økonomisk niveau med et lidt mere europæisk tilsnit, men samtidig er der altid tunge og store finansielle problemstillinger for at få det hele til at gå. Skolen drives som de andre Steiner skoler helt uden tilskud fra staten. I øjeblikket er der en vældig vækst i skolens børnehave og i den børnehave, som er tilknyttet skolen, men som ligger i et tilsvarende velstillet kvarter Kileleshwa et stykke derfra. I øjeblikket er de to børnehaver tilsammen på 125 børn.

Det største aktuelle problem for Nairobi Waldorf School er skolens grund, som kun er på lejebasis og som skal forlades indenfor de kommende år, idet ejerne ønsker at opføre lejlighedskomplekser på skolen, som jo klart giver et bedre afkast end en steinerskole kan give !

Skolen arbejder aktuelt med om en problemløsende fremtidsplan kan realiseres : gennem lån i Europa at kunne købe den meget skønne børnehavegrund i Kileleshwa og så flytte hele skolen dertil. Det vil betyde en skole som så og sige skal bygges i højden ovenpå de nuværende børnehavebygninger, altså et omfattende men spændende etagebyggeri på en lille grund.

Hele problemstillingen grundes i enorme prisstigninger på grunde i Nairobi. Kenya er i vækst og priserne i det centrale Nairobi er i øjeblikket dyrere end tilsvarende grunde i New York.

Sanduko har i indeværende år haft mulighed for at yde et lån til Nairobi Waldorf School til opførelse af ny træpavillion til at huse nogle af de voksende skoleklasser. Derudover deltager Troels Ussing fra Sanduko kontinuerligt som medarbejder i skolens udviklingsspørgsmål.



HEKIMA WALDORF SCHOOL i Dar-Ess-Salam i Kenya :

Hekima Waldorf School fik for et par år tilbage store donationer bl. a. fra den svenske Vidarfond gennem Sanduko til at købe en ny grund og til at kunne opføre nye bygninger. Byggeprocessen har været kompliceret og langtrukken, men nu er hele skolen med dens godt 150 elever flyttet. Grunden er en naturgrund med en vegetation af de skønneste høje kokospalmer. Derudover findes der en ny børnehave på grunden, samt stadig den gamle børnehave placeret i nærheden af den gamle skole.

I Afrika er det tradition med skoleuniformer, men Hekima Waldorf School har op til nu ikke helt kunne forbinde det med skolens pædagogiske impuls, hvor det enkelte barns individualitet rigtig skal komme frem og ses. Emnet drøftes dog ivrigt på skolen, idet lærerne søger efter en fælles ”dress-code”, der kan afspejle ud i omverdenen, hvad det er skolen vil. Og som måske vil vække interesse hos nye forældre.

Skolen er ledet af en gruppe af relativt unge lærere, der har været på skolen i en årrække, og som meget trofast fører skolen videre gennem dens nye udvikling.

Ud over skolen i Dar-Ess-Salam findes der flere Steinerskole-relaterede initiativer i Tanzania, bl.a. et skole – og børnehaveinitiativ på Zanzibar, samt endnu et børnehaveinitiativ i Dar-Ess-Salam.

CENTRE for CREATIVE EDUCATION i CAPE TOWN

På vores hjemmeside har der et stykke tid været et kraftigt opråb om hjælp til det steinerpædagogiske ”Centre for Creative Education” i Cape Town i Sydafrika, hvor rigtig megen steinerpædagogisk uddannelse foregår, småbørnspleje, børnehaveuddannelse, læreruddannelse og eurytmiuddannelse. Centeret har gennem årene ydet en brilliant og markant undervisning, også netop af mange sorte afrikanere, som en stærk impuls ud i de underprivilegerede town-shipområder efter apartheid. Sanduko har i en lang årrække kunnet støtte studerende ved centeret og har også kanaliseret sponsorbidrag videre til centerets øvelsesskole ”Zenzeleni” ude i den fattige bydel Khaylitsha.

Centeret har igennem alle årene måttet kæmpe hårdt for deres eksistens, men der er nu en endnu vanskeligere finansiel situation, idet støtten fra den nationale lotterifond pludselig er faldet bort. Denne støtte var en væsentlig del af Centerets økonomi.

Her i 2012 har Sanduko foreløbigt kunne støtte med 15.000 kr. Den tyske hjælpeorganisation ”Freunde der Erziehungskunst” har efter et opråb kunnet donere

et betydeligt beløb til centeret i år, således at truslen om at måtte lukke centeret i hvert fald for et lille stykke tid er drevet over. Men meget mere skal til !

Gennem Sandukos kontakt med Centeret forstår vi, at mange samfundsmæssige – og menneskelige forhold fortsat er yderst problematiske i Cape Town, som stadige virkninger af en uafklaret situation mellem sorte og hvide. Kampene og drabene i forbindelse med oprør omkring minerne forskellige steder i Sydafrika har forplantet sig også til Cape Town og har selvfølgelig en menneskelig virkning også ind i centerets arbejde.

Vi modtager gerne, små som store bidrag i denne tunge situation. Husk at donationerne kan være fradragsberettigede. Se nedenfor under praktiske oplysninger.



Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing

PRAKTISKE OPLYSNINGER

- se også her vores hjemmeside www.sanduko.dk, med alle informationer og blanketter

GIV EN FRADRAGSBERETTIGET JULE GAVE eller målrettet DONATION TIL SANDUKO

Indbetales via Merkurfonden til:

MERKUR , Den Almennyttige Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V

Konto nr. 8401 1017906

Mærk beløbet : Sanduko.

Ønskes beløbet anvendt målrettet anføres dette ved betalingen.

Alle andre indbetalinger end de fradragsberettigede indbetales til Sandukos egen konto i Merkur til konto nr. 8401 – 1502717 .



BLIV MEDLEM AF SANDUKO

Kontingent for 2013 er på 200 kr. årligt. Kontingent er målrettet til administration.

Alle andre bidrag går 100 % til formålene.

.....

TILMELDINGSBLANKET

Navn :

Adresse :

Mailadresse :

Telefon :

Dato :

UNDERSKRIFT :

Blanket sendes til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle

Pengene indsættes på Sandukos konto i Merkur : 8401 – 1502717 . Mærk tydeligt indbetalingen med dit navn, og du er registreret som medlem.

.....



BLIV SPONSOR I SANDUKO

I Sanduko kan man sponsorere børns skolegang med et fast månedligt beløb :

- A. Beløbet dækker skolepenge for et enkelt navngivet barn ved Mbagathiskolen i Nairobi i Kenya. Som sponsor modtager man information omkring og foto af barnet, og man bliver løbende opdateret. Minimumbeløb ved denne form for sponsorering : 210 kr. pr. måned.
- B. Beløbet dækker almene skolepenge for børn ved Mbagathiskolen i Nairobi i Kenya. Her bliver man løbende opdateret omkring den samlede skole. Beløb fastsættes efter eget ønske . Vejledende sats er 210 kr. pr. måned.

De månedlige bidrag indbetales på Sandukos konto i Merkur: konto nr. 8401 – 150 27 17.

Mærk tydeligt indbetalingen med Jeres navn og : Sponsorering Mbagathi

ELLER

Ønskes beløbende fradragsberettigede indbetales de i stedet via Merkur fonden: konto nr. 8401 – 1017906. Mærk tydeligt indbetalingen med Jeres navn og Sanduko.

.....

TILMELDINGSBLANKET

Navn :

Adresse :

Mailadresse :

Telefon :

Månedsbidrag , anfør beløb :

Startdato :

Sponsoreringstype A eller B (se ovenfor) :

Dato :

UNDERSKRIFT :

Blanket sendes til Sanduko , Ibækvej 202, 7100 Vejle

.....

BLIV MEDLEM ELLER SPONSOR allerede i dag – DER ER ALTID BRUG FOR DIN HJÆLP !