

Sanduko

Nyhedsbrev december 2011



Sanduko

Forening for internationalt
Waldorfpædagogisk hjælpearbejde
Ibækvej 202 7100 Vejle

tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk

www.sanduko.dk

Kære medlemmer af Sanduko og andre interesserede

Det er altid svært helt konkret at leve sig ind i andre menneskers livsforhold ! Hvis det var mig der levede under de betingelser, hvorledes ville jeg så være, hvad ville jeg gøre, hvordan ville jeg magte det hele ?

I Sanduko har vi her i oktober haft et særligt fokus på lærerlønningerne på Steiner Skolerne i Afrika her særligt Steiner-skolen i Nairobi, også kaldet Mbagathiskolen. Her er ansat 19 lærere, der får omkring 38 000 Kenyan Shilling hver måned, et beløb som svarer til ca. 2100 danske kroner om måneden. Ud af dette beløb skal alt betales for dem og deres familier : skat, husleje, transport, skolepenge, mad, tøj, læge, medicin ... !



Kan dette overhovedet lade sig gøre ?

Kan det overhovedet lade sig gøre, at være en kreativ og fantasifuld steiner-lærer, når man hele tiden lever under et kolossalt pres for at magte tilværelsen ?

En et-rums lejlighed eller et-rums ”hus” i de fattigste kvarterer er reelle livsomstændigheder for disse lærere ; kvarterer, som vi uden videre vil betragte som slum. Der kan være indlagt vand og elektricitet, men disse faciliteter er aldrig en selvfølge. Ofte er der mange familiemedlemmer i det ene rum, som rummer alle funktioner, som soveafdeling, køkken-opholdsafdeling osv. – svært er det her, at forestille sig ro for en lærer til forberedelse.

Med de 2100 kr. månedligt skal som nævnt alt betales. Selvfølgelig er madvarer billigere end her i Europa; men pengene rækker kun til en for os helt ubekendt beskeden standard – ris, majs og basisgrønsager. Vil man købe mælk, smør, ost, brød, kød osv. i Nairobi, alt det som repræsenterer en enkelt, men europæisk standard, kommer man op på priser, der ligger tæt på vores.

Her til kommer, at alle fødevarer inden for det sidste år gennemsnitligt er steget med næsten 25 % grundet inflation. Et par konkrete eksempler, der ligger endnu højere: 1 kg majs mel blev solgt for 60 ksh sidste år i december, nu koster det 150, en liter stegeolie er steget fra 100 ksh til 200, sukker fra 100 op til 160

.....

Alt sammen omstændigheder, der er tæt forbundet med hele verdenshandlen og de alvorlige økonomiske krisesituationer, som vi i Europa og USA står konfronteret med. Og som følger virkninger af en ikke fair fødevarer-politik verden over, med store konsekvenser for udviklingslandene, bl.a. Afrika. Men alt dette er selvfølgelig en omfattende og kompleks problemstilling.

En husleje for et eller to små rum vil ofte ligge på omkring 4 - 500 d.kr.. Secondhand-tøj fra Europa er billigt at komme til og oversvømmer helt afrikansk kultur; men for en familie med behov for sko, trøjer og jakker til den kolde tid, vil det alligevel

udgøre en betydelig udgift, om end meget af tøjet set med vores øjne er kassabelt.

At have en bil eller en cykel er helt uden for mulighederne, og daglig transport med ”matatuer” eller busser er dyr, så ofte bliver det til daglige lange vandringer ved daggry og tæt op til, at det tidlige tropemørke sætter ind om aftenen.

Når alt dette og mere til kommer sammen, og der foretages en hurtig udregning, vil det vise sig, at det ganske enkelt er overordentlige vanskelige vilkår lærerne lever under.

Og selvfølgelig kan det hele let komme til at stå i en grell modsætning til de menneskelige idealer enhver Steiner-lærer behøver at stå for, for rigtig at få det til med en pædagogik, der vil udvikle det enkelte barns evner og muligheder optimalt. En Steiner-skole kræver fuld personligt engagement og entusiasme af lærerne, og samtidig tid og ressourcer fra læreren til at være medbærende på hele det kollegiale fællesskab.

Kan det lade sig gøre, når kampen for den daglige tilværelse og frygten for den fremtidige situation er så nærværende? Ingen pension venter forude som sikkerhed.

På Mbagathiskolen i Nairobi hører det med til hele problemstillingen, at alle arbejderne på skolen, - dem på kontoret,- dem der passer køerne og farmen,- dem, der gør rent,- dem, der laver maden, - dem, der passer grunden, - dem, der bygger skolehusene, får en endnu lavere løn på omkring 600 - 900 danske kroner per måned. Også de bruger deres liv på at støtte en pædagogisk impuls: Scholar, der trofast har lavet mad til alle børnene gennem 14 år ... ris...bønner... majs....ris....bønner...majs og i samme årrække hver dag har kæmpet sig igennem de enorme bunker af opvask efter, at 350 mennesker har spist, - Sila, der gør rent over hele den store skole med koldt vand i spandene fra morgen til 17.30 hver dag,

og som går hjem med 883 kr. hver måned....- George, vagtmanden, der nat efter nat må holde sig vågen....

Som en respons på hele denne samlede nødsituation er vi i Sanduko, i samarbejde med Mbagathiskolen, gået ind i opstarten af et samlet støtteprojekt kaldet ” FAIR – SALARY”. Projektet er stort og tænkt langsigtet : er det muligt langsomt skridt for skridt at hæve niveauet på lønningerne, til en mere fair lønning!



Fair, i forhold til verdens samlede forhold – fair i forhold til de mennesker, der ufortrødent og trofast arbejder for verdens fremtid gennem udvikling af børn og unge !

Projektet er i støbeskeen. Der bliver nu udarbejdet en projektbeskrivelse, en projekthandlingsplan og en lang række af

forskellige initiativer og kontakter skal tages i Kenya og i Europa. En folder, der beskriver projektet er undervejs.

Sanduko skal klargøre en hensigtsmæssig administration, og en strategi for anvendelsen af midlerne skal udformes.

Det store spørgsmål er : Hvem er vores målgruppe med projektet ? hvem vil kunne hjælpe med små som store bidrag ? hvor findes der midler, der kan kanaliseres ind i projektet ? hvor findes der mennesker, der vil dette ? I første omgang ønsker vi at kunne give lønningerne et løft med 100 – 200.000 kr. årligt for den samlede lærerstab.



Sanduko har igennem alle årene arbejdet konstant med at samle sponsorer til skolebørnene på Mbagathiskolen. Dette arbejde vil fortsætte uafhængigt af ”Fair-Salary”- projektet. Skolens børn er alle fra fattige underprivilegerede familier, og

skolens hele økonomi og struktur bygger på en indtægt af disse skolepenge fra mennesker i Europa gennem de forskellige hjælpeorganisationer, der er involveret i skolen – fra Tyskland, Schweiz, Holland, England, Danmark gennem Sanduko – men også fra Australien. Uden disse sponsorpenge, der går som skolepenge til enkelte børn eller den samlede skole, ville hele den økonomiske struktur på skolen bryde sammen. Sponsorpengene kan bære skolens nuværende drift; men de kan ikke på nogen måde løfte eller realisere en lønstigning. Budgettet for skolen er stramt, og alt skal prioriteres og vurderes nøje - ; vi har det tæt på i Sanduko, idet det er vores bestyrelsesmand, Peer Jøker, der hjælper med at føre skolens økonomi.

Vi vil, når projekt-materialet er klart, kontakte enkeltpersoner, skoler, institutioner, firmaer, fonde osv. . Har nogen af Jer medlemmer af Sanduko nogen gode ideer til, hvorhen vi skal rette vores blik, hører vi gerne fra Jer. Også meget gerne, hvis nogen af Jer vil støtte ud fra egne firmaer, institutioner osv.

Det er et stort beløb, der behøves; men igen og igen gør det forhold sig gældende, at mange mindre bidrag tilsammen kan rykke rigtig meget langsigtet.

Samtidig kan det også være endnu en opfordring til at tilmelde sig som sponsor for et barn : jo flere sponsorer, jo bedre økonomi under alle omstændigheder.

UDVIKLING AF STEINER-PÆDAGOGIK I ØSTAFRIKA

I oktober fandt endnu engang det halvårslige ”East-African-Meeting” sted i Nairobi. Repræsentanter fra Steiner-skolerne i Kenya, Tanzania, Uganda, samt Troels Ussing her fra Sanduko, mødtes til fælles drøftelse af udviklingsspørgsmål og problemstillinger i hele regionen for skolerne og for læreruddannelsen. Billedet, der tegnes, er givetvis som mange andre steder verden over : det er en kamp at drive Steiner-skole; men samtidig er

det forbundet med så megen menneskelig mod og offervilje. Der er så mange situationer, beskrivelser og hændelser på skolerne, hvor det menneskelige er i centrum : - et barn, der selv finder sin vej til skolen uden i første omgang, at familien ved det, eller en byggeleder på den nye børnehavebygning, der intet kender til Steinerpædagogik , men som med det samme sætter sit barn i børnehaven, og den lille 4-årige søn afkræver det løfte af sin far, at han aldrig må flytte ham derfra.

I hele regionen synes børnehaverne at have stor fremgang og lange, lange ventelister er en kendsgerning f.eks. på Nairobi Waldorfschool, som er Steiner-skolen i Nairobi , der ligger i et lidt mere velstillet og rigt kvarter end den anden skole i Nairobi, Mbagathiskolen. Gode fyldte børnehaver er jo overalt i verden det bedste der kan ske for en skole, der ønsker vækst.





ENDA-MEETING

Sanduko vil være repræsenteret, når de europæiske waldorfhjælpeorganisationer fra Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz og Danmark, mødes i Amsterdam i februar til det årlige møde. Det synes om muligt endnu mere vigtigt i disse finanskrise-tider at arbejde sammen som hjælpeorganisationer. Også her gør det sig gældende, at når der arbejdes sammen og bidrages i fællesskab kan meget mere blive muligt.

Den store tyske organisation – ”Freunde der Erziehungskunst” - har nogle meget bemærkelsesværdige projekter – deres såkaldte nødhjælpsprojekter, hvor grupper af læger, pædagoger og terapeuter tager ud til katastrofe – eller krigsramte områder i verden, for akut at hjælpe traumatiserede børn og unge. Hjælpen bygger på de waldorfpædagogiske metoder for heling og opbygning. Grupperne har været virksomme i Gaza, på Haiti , i Kina og Japan efter jordskælv, i Kirgisistan efter borgerkrig, og de er nu i skrivende stund på vej til verdens største flygningelejr i det nord-østlige Kenya ved byen Dadaab. Siden urolighederne i Somalia og den ekstreme tørke gennem hele sommeren i det nordlige Afrika er flygningelejren dag for dag vokset for nu at rumme mere end 400.000 mennesker – alle med tragiske baggrunde for flugt og med fortvivlende livsoms-tændigheder.

SPONSORERINGSMULIGHEDER I SANDUKO

Som i de fleste andre hjælpeorganisationer kan man gennem Sanduko blive sponsor. Specielt har vi i øjeblikket fokus på at finde sponsorer til de mange helt fattige børn på Mbagathiskolen i Nairobi. Vi har arbejdet meget med at finde en ny form for sponsorat, hvor man ikke blot betaler penge for et enkelt navngivet barn men, hvor man alment betaler sit bidrag til en samlet skolepengepulje. Ofte afstedkommer sponsorater for

enkelte børn en stor ulighed : nogle børn får gaver fra sponsorer, andre ikke osv. Derfor opfordrer vi til at blive sponsor med almen skolepengebetaling. Man vil som almen sponsor hele tiden kunne følge den samlede udvikling i skolen, istedet for at kunne følge det enkelte barn.

De to sponsoreringsmuligheder er som følger :

1. Sponsorat - hvor man betaler skolepenge for et navngivet barn, som man kan have kontakt med.
2. Sponsorat - hvor man betaler almene skolepenge til børn og, hvor man løbende bliver opdateret omkring en samlet skoleudvikling.

Udfyld blanketten bagerst i Nyhedsbrevet og send den til os, eller send os en mail, hvis du ønsker at blive sponsor. Vejledende sats for et sponsorat er 210 kr. pr. måned, men større eller mindre bidrag er velkomne.



MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingent for 2012 er fortsat på 190 kr. ; dog 500 kr. for institutioner. Kontingentet går til administration og er afgørende for vores muligheder. Alle andre bidrag i Sanduko går 100 % ubeskåret til projekterne.

GAVER OG DONATIONER

I Sanduko modtager vi løbende små som store donationer fra medlemmer, såvel som ikke medlemmer. Disse donationer betyder rigtig meget for Sandukos muligheder for hele tiden at kunne stille sig fleksibelt og støttende ind i de forskellige udviklings-eller nødsituationer : snart er der behov for et nyt vandingssystem, hjælp til en mentor, hjælp til uddannelse og kurser, hjælp til afholdelse af lærerstævner, hjælp til nye farver til børnene, hjælp til sygeosv. Sidst har disse donationer betydet, at vi i Sanduko har kunnet yde et betydeligt lån til Mbagathiskolen til køb af en ny grund , der rummer fremtidige udviklingsmuligheder for skolen, samt hjælp til fædiggørelse af børnehavebyggeri. Også i Dar Es Salam i Tanzania er et nyt skolebyggeri blevet støttet. Mange af donationerne har herlige initiativer bag sig : en 11- årig dreng der til en byfest gav rideture på sine hest og indtjente et beløb til Sanduko, en skoleklasse, der arrangerer festaften for forældre med det formål at samle penge ind.

Vi minder om, at der i Sanduko også er en mulighed for at give en særlig julegave via Merkurfonden. Gaven vil være meget velkommen, og bemærk, at den kan gøres fradragsberettiget. Se information nedenunder omkring indbetaling til Merkurfonden.

FRADRAGSBERETTIGEDE GAVER og ØVRIGE INDBETALINGER

Alle bidrag og gaver, herunder også sponsorbidrag, kan gøres fradragsberettigede. Ønskes bidragene fradragsberettigede, skal de indbetales via Merkurfonden :

Merkur, Den Almennyttigede Andelskasse, Vesterbrogade 40,
1620 København V.

Kontonr. : 8401 – 1017906

Mærk tydeligt indbetalingen med : Sanduko

Alle andre bidrag, der IKKE skal gøres fradragsberettigede, skal indbetales på Sandukos egen konto :

Merkur, Bispensgade 16, 9000 Ålborg

Kontonr. : 8401 - 1502717

MED DETTE NYHEDSBREV EN STOR OG HJERTELOG TAK TIL ALLE SANDUKOS MEDLEMMER OG SPONSORER. EN TAK FOR ALTID TROFAST STØTTE OG VARM INTERESSE , TAK FOR AT I VIL VÆRE MED TIL AT GØRE WALDORFPÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE MULIGT I DEN TREDJE VERDEN. TAK FOR AT I OGSÅ I KRISETIDER STILLER JER HJÆLPENDE IND. BESTYRELSEN I SANDUKO ØNSKER JER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Nyhedsbrevet skrevet af Clara Ussing





TILMELDING TIL SPONSORAT :

1. JEG ØNSKER AT SPONSORERE ET NAVNGIVET BARN VED MBAGATHISKOLEN I NAIROBI , I KENYA :
(sæt kryds)
med følgende beløb
pr. måned
2. JEG ØNSKER AT SPONSORERE ALMENE SKOLEPENGE TIL BØRN VED MBAGATHISKOLEN I NAIROBI, I KENYA :
(sæt kryds)
med følgende beløb
pr. måned.....

Navn, adresse og mail-adresse :

UNDERSKRIFT :

.....

Sendes til : Sanduko , Ibækvej 202, 7100
Vejle