

Sanduko

Nyhedsbrev efterår 2009



Sanduko

Forening for internationalt
Waldorfpædagogisk hjælpearbejde
Ibækvej 202
7100 Vejle

tlf.: 7583 7330

Email: sanduko@mail.tele.dk

www.sanduko.dk

Kære medlemmer af Sanduko

I Sanduko får vi ofte glædelige overraskelser fra medlemmer og venner : et stort pengegavebidrag som pludselig indløber og som kan gives derhen, hvor nøden er størst, - penge fra initiativer med sommerfester i børnehaver, hvor alt overskud går til Sandukos arbejde, og hvor mange mennesker hjælpende har involveret sig, - eller penge fra en rund fødselsdag hos et medlem , hvor alle gaver er blevet konverteret til pengebidrag til Sanduko , - eller økonomiske bidrag fra skoleklasser, der beslutter sig for at blive sponsorer..... Beundringsværdigt , hvad der gøres og findes på for at hjælpe andre !

En stor tak til alle medlemmer og venner af Sanduko for deres trofaste bidrag, små som store. Om end det er blevet et lidt forslidt udtryk : bidragene er med til at gøre en afgørende forskel og at skabe nyt imellem mennesker globalt.

Når vi i dag tænker på hele den globale situation, synes det, som moderne menneske svært at finde et standpunkt. Fremtidsrettede, positive fænomener står side om side med voksende håbløshed, stor nød og krise. Næsten 2 milliarder mennesker på kloden lever i absolut fattigdom, og at være fattig betyder ikke bare manglen på materielle ting, men netop at man fratages den helt eksistentielle menneskelige mulighed at forandre sit liv. 10 millioner børn dør hvert år af sult og sygdom - for hvert åndedrag du har, er der en lille verdensborger et sted på jordkloden, der forsvinder ...og ifølge UNICEF er der 250 millioner af børn der arbejder under livstruende forhold....

I vores privilegerede del af verden lever vi bevidst eller ubevidst med en problemstilling. Verden ændrer sig ikke i morgen, i overmorgen eller dagen derefter, men vi har et etisk ansvar overfor de muligheder for hjælp, der er lige netop nu. Denne problemstilling dukker op i en ny bog af australieren

Peter Singer med titlen : ”The Life You Can Save”. Bogens pointe er, at vi helt instinktivt vil redde et lille barn, hvis det for eksempel er ved at drukne i den lokale sø, også selvom vores nye dyre sko bliver ødelagt, eller vi kommer for sent på arbejde. Dette iboende etiske instinkt bør vi efter Singer også bruge overfor de nødlidende børn overalt i verden : selvfølgelig hjælpe dem direkte uden fordomme, bortforklaringer eller kloge argumenter imod. Og hjælpe dem allerede i dag. Singer foreslår, at vi starter med uden videre at donere 5% af vores indkomst til verdens fattige.

Om man nu giver Singer ret eller ej, så mærker man nok, at en indre holdningsændring er nødvendig, for at noget sådant kan virkeliggøres. At det virkelig lever som en indre, nærværende realitet, at alle mennesker på vores jordklode er mine brødre og søstre. Og at der skal deles, men samtidig også på broderlig vis ske menneskelig udveksling og gensidig berigelse .For hver eneste af os bliver spørgsmålet centralt : har andres behov en plads ved siden af mine egne behov ?

På Internettet var der forleden sat følgende tankeeksperiment op:

”Forestil dig en landsby, hvor der bor mennesker. Forestil dig desuden, at de repræsenterer verdens befolkning, sådan som den er i dag i al sin mangfoldighed og forskellighed. I denne landsby ville der i så fald bo... 57 asiater, 21 europæere, 14 amerikanere og 8 afrikanere.....”

Her kan tankerne jo begynde at udforme fællesskabet, hvor alle bringer noget helt centralt menneskeligt med fra kulturerne - en god øvelse!

I Sandukos samarbejde med de øvrige europæiske waldorfpædagogiske hjælpeorganisationer er det blevet klart, at flere og flere fra vores del af verden ønsker aktivt at støtte waldorfskoler verden over. Den samlede økonomiske støtte er i stærk vækst for alle organisationerne, og samtidig er det

interessant , at for alle organisationerne gælder tendensen, at de enkelte bidrag måske nok bliver mindre, men at antallet af bidrag vokser stærkt. Og det bliver tydeligere og tydeligere, at hver enkelt lille bidrag er meget, meget vigtig , for i floden med andre bliver de en del af en strøm.

Også vi i Sanduko håber, at på trods af svære krisetider andres anliggende og nød kan blive en central del af vores kultur.

Her følger nogle glimt fra vores hjælpearbejde i Afrika. Mere følger i Decemhernummeret efter vores rejse til Østafrika i efteråret.



SANDUKO`S VIRKE I ØSTAFRIKA

SAMARBEJDE I ØSTAFRIKA

Som vi ofte skriver går arbejdet i Østafrika rigtig godt . Det, der måske særligt igen må fremhæves, er den stærke vilje til samarbejde de østafrikanske waldorfskoleinitiativer imellem . I februar blev der afholdt en stor fælles pædagogisk konference i Nairobi med tema omkring plejen af tanke, følelse og vilje i det pædagogiske arbejde. Konferencen trak mange nye mennesker til sig, heriblandt en gruppe af prominente undervisere fra et af Nairobis universiteter, men også folk fra Undervisningsministeriet i Tanzania. Alle oplevede de stor inspiration gennem waldorfpædagogikken og ønskede om, at den kunne blive en integreret del af det mere almindelige skole- og uddannelsesystem. På universiteterne opleves de store problemer, der opstår, når de unge ensidigt er for intellektuelt uddannet.

En ny konference er så godt som allerede planlagt, igen med Sanduko som involveret part. Konferencen vil finde sted i påsken 2010 på Mbagathi-skolen udenfor Nairobi. Konferencen vil forsøge at tage nogle af alle de store globale spørgsmål og problemstillinger op, som vi står overfor i dag – og arbejde med spørgsmålet om det er muligt for os moderne mennesker at genopdage og komme til bevidsthed om naturens livskræfter. Konferencens titel er blevet ”Lifeforces in Nature and the Child” – altså” livskræfter i naturen og i barnet ”.

Der vil være fokus på biodynamisk og økologisk dyrkning af afgrøder, træers og planters betydning, livsprocesser og livskræfter i barnet, betydningen af sund føde, der gør en modstandsdygtig mod sygdom, samt betydningen af en opvækst under en levende pædagogik, der tager højde for hele menneskets udvikling og behov. En af gæsteforedragsholderne bliver den danske forsker, Jens Otto Andersen, som skal

fortælle om sit store arbejde med at synliggøre og måle livskræfter i føde. Jens Otto Andersen vil givetvis være kendt af mange herhjemme for netop dette omfattende forskningsarbejde indenfor det biodynamiske. Ursula Flatters læge og medstifter af Vidarklinikken syd for Stockholm vil fortælle om sundhed og sygdom og betydningen af opbygningen af stærke livskræfter. Derudover bliver konferencen båret af lokale kræfter med bidrag fra landbrugs- og skoleinitiativer i Kenya, Tanzania og Uganda. Der håbes stadig på, at Wangari Maathai vil deltage i dele af Konferencen. Wangari Maathai er Nobelpristager, tidligere i Regeringen i Kenya, men netop kendt for sin årelange tunge kamp, som endog også førte hende i fængsel, for miljøet og naturen i Kenya.



MBAGATHI-SKOLEN I NAIROBI

Mbagathi- skolen er fortsat inde i en stærk og sund vækstperiode, hvor nye børn kommer til i børnehaverne, såvel som i skolen. Men på en anden måde mærkes også her den globale krise betydeligt. Mwakai Shake, en af de bærende kenyanske lærere på skolen udtaler følgende :

”Vejrforandringer har dette år skabt store problemer og nød ved ødelæggelser af jorden i afgrødernes såperiode, resulterende i en meget ringe produktion af ordentlig føde. En meget stor procentdel af vores forældres levestandard er blevet forværret betydeligt. Vi har børn der, når de kommer tilbage til skolen om mandagen ser syge ud, men kun indtil det bliver klart, at årsagen til deres svækkelse er, at de nærmest intet har fået at spise siden frokost på skolen om fredagen.”

Men også på andre måder mærkes nøden. Græsset er overalt ekstremt tørt, og masaiierne i de store landområder omkring skolen har svært ved at finde græs til deres kvæg. Det har resulteret i, at kvæget illegalt om natten drives ind i Nationalparken . Det skønnes, at det hver nat drejer sig om ca. 20.000 masaiikvæg, der på denne måde søger føde. Nationalparkens vagter er her kommet på en næsten umulig opgave. Det beskrives fra skolen, at der overalt ligger kvæg døende af hunger og sygdom.

Fødevarekrisen har haft som konsekvens, at den kenyanske regering har måttet rationere elektricitet over hele landet. På skolen har de nu kun elektricitet mandag, onsdag og fredag, og prisen er samtidig gået 40% op . Alle priser stiger foruroligende.

Der er nu knap 300 børn på skolen, og alle klasser er ved at være oppe på de ønskede 30 børn. 18 lærere er tilknyttet,

Judith Brown fra England og ellers resten kenyanske lærere. Derudover er der en stor stab på 22 arbejdere, der på bedste vis står for alt med madlavning, rengøring, pedalarbejde, farm, dyrehold osv. . Så det er efterhånden en stor organisation at overskue. Boardingafdelingen kommer dertil med 80 børn og 5 ansatte ”boarding-parents”, der tager sig af de mange forældre- og familieløse børn. I 9-klasse går skolens elever op til den kenyanske afgangseksamen, og de klarer sig alle vældig godt og er blevet kendte for deres kvaliteter. En af de unge elever Joe udtaler selv om sin skole:

”Mbagathi Steiner School er helt sikkert den bedste skole i verden med dens fantastiske stab og dens beliggenhed, hvor børn gives en chance for at udfolde sig og komme i kontakt med naturen. Vi lærer at elske og værdsætte naturen. Skolen presser os aldrig til at konkurrerer med hinanden. Udover de almindelige fag har vi praktiske og håndværksmæssige fag, der giver os værdifulde færdigheder til at klare os senere i livet. Det er sandt at sige, at skolen er stedet hvor hindringer fjernes.”

Da vi i Sanduko i februar igen var tilstede på skolen, blev der arbejdet med at planlægge de kommende store byggerier : en færdiggørelse af en ”vinge” til boardingafdelingen, et udendørs, men overdækket køkken med veranda-spiseplads til alle, samt 2 nye store klasseværelser. Byggeriet finansieres af den tyske regering, med Sandukos søsterorganisation ”Freunde der Erziehungskunst” som bærende NGO, samt af et bidrag fra Sanduko doneret af en stor svensk fond,” Vidar-Stiftelsen”. Byggeriet, der starter i september, ledes af den svenske håndværker Mathias. Den skønnede tid for byggeriet er 4 måneder, dog tilføjes der i byggeplanerne : ”Venligst vær opmærksom på at tung regn og uventede omstændigheder kan forsinke processen !” Sådan er det altid at bygge i Kenya !

I oktober når vi igen er på skolen for at deltage bl.a. i den årlige planlægningsproces omkring udvikling og styring af skolen, vil vi givetvis få en livlig byggeproces at se .

Som et næste skridt i skolens udvikling skal der planlægges byggeri af en stor børnehave på grunden med 5 grupper rummende op til 100 børn, herunder også vuggestuebørn.





DANIDA- PROJEKT

Sanduko er under forberedelse med en ansøgning til Danida om et støtteprojekt. Projektet går ud på at nå ud til en stor kreds af kenyanske statsskolelærere med kortere pædagogiske inspirationskurser ud fra waldorfpædagogikken. Vores bestyrelsesmedlem Ole Hermansen har megen erfaring med Danidaprojekter, og det er ham, der nu er i proces med projektudformningen.

ENERGI TIL AFRIKA – PROJEKTET

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve har Sanduko modtaget støtte fra et utraditionelt el-spareprojekt igangsat af Energitjenesten i Kolding. Projektet, der har involveret op til 70 butikker og virksomheder i Syd- og Sønderjylland har indtil nu givet Sanduko omkring 17000 kr. målrettet som bidrag til Mbagathiskolen via Merkur fonden. Projektet er nu overført til Fyn, og her startes det i øjeblikket op.

SANDUKO BROCHURE

I løbet af efteråret vil vores nye Sanduko- brochure formentlig være færdig. Vi håber med denne fine farvebrochure at kunne nå længere og bredere ud med oplysning omkring hjælpearbejdet.

MEDLEMSKAB

Vi har i Sanduko rigtig mange navne i vores adressekartotek, - vi har også rigtig mange sponsorer, men en del af disse er ikke registrerede som medlemmer ved at betale medlemsbidrag. Og vi behøver ganske enkelt flere medlemmer, der betaler det årlige medlemsbidrag på 180 kr. for 2009 og 190 kr. for 2010. Vi modtager som tidligere nævnt rigtig mange bidrag til

projekterne, men medlemsbidraget er overordentlig vigtige for vores organisation til at kunne få det hele til at ske. Medlemsbidragene er de eneste bidrag, vi har til administration, det vil sige til udsendelser, udarbejdelse af oplysende materiale, brochure, porto, papir osv. . Alle andre bidrag end medlemsbidragene går 100 % ubeskåret til projekterne. Arbejdet i Sanduko udføres ulønnet, så der er her ingen udgifter.

Derfor : check venligst om Jeres medlemsbidrag er betalt for 2009 eller hermed en kraftig opfordring til at blive medlem ved at indbetale nævnte beløb til Sanduko. Hjælp os også gerne med at hverve nye medlemmer.

SPONSORER

Der er fortsat hårdt brug for sponsorer, der vil betale for alle de nye børns skolegang på Mbagathiskolen. Se vedlagte sponsorskema eller kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Indbetalinger til Sanduko kan ske på Sandukos konto i Merkur, Bispensgade 16, 9000 Ålborg :

Kontonr. : 8401 – 1502717

Mærk tydeligt indbetalingerne med kontingent, sponsorbidrag, alment gavebidrag, samt navn på indbetaler.

Ønskes bidraget fradragsberettiget skal det indbetales via Merkurfonden – Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V :

Kontonr. : 8401 - 1017906

(Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing)