



SANDUKO

En forening der arbejder
for børns skolegang og
uddannelse i den
tredie verden

Hjælp et sårbart og udsat barn i Afrika

Et barn, der forsøger at vokse op og være et aktivt menneske i en verden fuld af udfordringer



I vores del af verden af er de aktuelle "historier" ofte om globale risici, ulighed, udbredt social uro, fødevarer-sikkerhed i mange lande og klimaforandringer overalt i verden.

For de 400 børn på Mbagathi-skolen i Nairobi er denne historie mere trist og endnu mere virkelig og nær. Den er en daglig altid nærværende kamp om at få dækket de helt basale behov, som omfatter mad, vand, tøj og omsorg. Derudover håbet om at få dækket det mest uopnåelige behov: en skolegang. Det er små levende mennesker, der kæmper for et godt liv hvert øjeblik, de er vågne i deres udfordrende livsbetingelser.

Disse børn kommer hovedsageligt fra de enorme slumområder i Nairobi. Det er ikke svært at forestille sig, at deres videre skæbne i ekstrem fattigdom allerede syntes at være uundgåelig. Nogle af børnene er forældreløse, mange savner en far eller en mor på grund af dødsfald eller blot er forældrene forsvundet, overvældet af livet og det enorme ansvar, det er at tage sig af en familie i en så desperat situation. Mange forældre mistede deres arbejde og livsgrundlag under

pandemiperioden. De har ingen faglige færdigheder, og alle forsøger altid at få mad ved at sælge, hvad de nu blot kan finde og samle op langs vejene. Den langvarige tørke, der gennem flere år har truet det meste af Kenya og hele det østafrikanske område, kaldet Afrikas Horn, har haft og har enorme konsekvenser med ekstreme prisstigninger og fødevaremangel. Dette i kombination med skyhøj inflation og en økonomiske nødsituation i Kenya forårsaget af Ukraine-krigen. Sult og fejlernæring er et stort problem.

Men den gode historie er, at dette tunge liv i slummen bliver radikalt ændret for alle de 400 børn på Rudolf Steiner-skolen, når de optages i Mbagathiskolens store børnehave og grundskolen omfattende 1.-9. klasse. Omkring 120 børn, ud af det samlede antal af de 400 elever, bor på skolens grund i den store kostskoleafdeling.



Mbagathiskolen er en unik skole, idet den pædagogisk bygger på den verdensudbredte og velkendte Steiner- pædagogik, hvor fokus er på at udvikle hvert enkelt barns fulde potentiale i et socialt miljø. Hos børn og unge at udvikle menneskelig individuel energi og kraft til fremtidens samfund.



Mbagathiskolen er båret af og gjort mulig gennem et stærkt fællesskab af mennesker, der er fuldt engageret i det fælles mål, at arbejde for de mest underprivilegerede og fattige børn. Lærere i både grundskole og børnehave, kostskoleforældrene, det vigtige personale i køkkenet og på kontoret, de populære skolebuschauffører, rengøringspersonale og pedel, de hårdtarbejdende i landbruget og nattevagterne. Alle optagede af at give børnene en for livet afgørende skolegang og uddannelse.

Den biodynamiske dyrkning af grønsager på skolen bidrager betydeligt til de sunde skolemåltider, som skolekøkkenet producerer hver dag. Måltider er afgørende for indlæring – og for det at vokse og udvikle sig. I øjeblikket gives der ekstra morgenmad på skolen til de børn, der kommer i skole uden at have fået mad at spise, hverken om aftenen eller om morgenen i deres hjem.

Skolen ligger på en kæmpe naturgrund, som giver børnene trykke og smukke omgivelser; de kan lære, lege og nyde den sociale varme fra omsorgsfulde voksne.

Langsomt dag for dag sker et mirakel: Børnene finder tillid til livet, tillid og håb i sig selv. De vokser sig stærkere som mennesker, åbne og dygtige, - klar til næste skridt i samfundet, når de har bestået deres 9.klasses eksamen.



Et andet mirakel finder sted i et andet område: Nemlig i den økonomiske drift af skolen. Som privatskole modtager Mbagathi-skolen intet tilskud fra den kenyanske regering og absolut størstedelen af skolens forældre er for fattige til at kunne betale skolepenge for deres børn. Så hvordan kan skolen drives? Hvordan er det muligt?

Bliv sponsor: Hele driften af skolen er baseret på sponsorater og donationer. Utroligt og svært at forstå, at en stor skole med det nuværende antal på 400 børn og det samlede skolefællesskab på 56 ansatte har formået at blive drevet af "gavepenge" siden skolens start i 1989.

DU KAN BLIVE SPONSOR FOR ET BARN ved at betale **220 kr pr. måneden** eller **2640 kr om året**. Sponsoratet dækker skolegang og daglig sund skolemad. Et beløb på **440 kr pr. måned** eller **5280 kr om året** dækker også kostskolen for barnet. Du kan vælge at få et navngivet barn, som du kan have kontakt med, eller et mere generelt fadderskab, som dækker det samme for et barn.

For mere information kontakt:

Sanduko ved Clara Ussing: sanduko@mail.tele.dk eller [tlf. 21356736](tel:21356736)

Sanduko Adresse : Ibækvej 202, 7100 Vejle

Hjemmeside: www.sanduko.dk