

APPEL:

Hjælp de fattigste og mest underprivilegerede børn i Kenya til at få en sund og kreativ skolegang på Rudolf Steiner Skolen, Mbagathi, i Nairobi, i Kenya.

Sponsorer skolepenge til et underprivilegeret barn med månedlige faste beløb.



Vores moderne verden er en global verden. Der er behov for, at børn fra alle verdensdele udvikler sig til frie og individuelle mennesker, som er i stand til at tage nye initiativer i en fremtidig kompleks og udfordrende verden. Børn og unge af i dag må lære at kende sig selv og verden omkring dem, og samtidig have evnen til socialt at forbinde sig med andre mennesker. Hvorledes kan vi give børn fra alle sociale, kulturelle og religiøse baggrunde en mulighed for at udvikle disse evner og kompetencer til at kunne møde fremtidens udfordringer ?

På Rudolf Steiner Skolen, Mbagathi, gives der en sådan mulighed for nogle af de allerfattigste og mest underprivilegerede børn i Kenya. Børnene kommer fra store slum-områder i de nærmeste byområder; her kæmper familierne for at få dækket de aller mest nødvendige daglige behov for mad og klæder. En omfattende fattigdom berøver børnene mulighederne for en skolegang og værdigt fremtidigt liv. På Rudolf Steiner Skolen får børnene daglige sunde måltider og et ”fristed” med skolen beliggende på en stor naturgrund med farm og skolehaver.

På skolen udvikler børnene sig dag efter dag i et trygt, men samtidig levende og kreativt skolemiljø. Skolens unge kenyanske lærere er meget dedikerede til netop denne store opgave at styrke og hjælpe underprivilegerede børn. Lærerne uddannes til Steinerlærere i et deltids-uddannelsesforløb over tre år, en uddannelse som også finder sted på skolen.

Skolen har p.t. 330 elever fra børnehaven op til og med

9.klasse. Hver eneste barn bærer på netop sin egen historie og biografi. Ofte vidnende om menneskeligt tunge og meget trykkende omstændigheder. Mange af børnene er f.eks. uden forældre eller andre familiemedlemmer og bor i skolens store kostafdeling med plads til 110 børn.

En af disse børneskæbner er en beretning om en lille, sky pige, der en dag bankede på døren ind til skolens kontor; hun var alene og så ekstremt udmattet ud. Det var tydeligt, at hun havde gået en lang vej til til skolen. Hun havde hørt om skolen og tænkte, at den ville hjælpe hende. Skolen tog kontakt til hendes ”hjem” og forstod og så, at hun levede i slummen alene sammen med en døv og psykisk syg bedstemor. Pigenes forældre ville fra hun var nyfødt ikke kendes ved hende, og alt omkring pigens alder og navn var ukendt. Bedstemoderens og pigens sted var et skrøbeligt gammelt blikskur med ujævnt og fugtigt jordgulv. Der var ingen møbler ud over to gamle sammenfaldne plastikstole, så et gamle slidt tæppe direkte på jorden var deres sovested. Da det blev klart for bedstemoderen, at pigen kunne optages på skolen, lyste der pludselig et sjældent tegn på håb og nærvær op i den gamle afrikanske kvindes rynkede ansigt.

Denne pige sidder nu i dag år lykkelig i skolens 9.klasse og er fuld af tillid til sine egne muligheder efter et skoleforløb, der kun blev muligt, fordi en sponsor fra vores del af verden var villig til at betale skolepenge for hende.

Du kan også blive sponsor for et barn ved at indbetale månedlige sponsorbidrag på 220 kr. og være med til at skabe et afgørende forskel i et fattigt og udsat afrikansk barns liv og skæbne.

Ønsker du at blive sponsor, kontakt Clara Ussing:

sanduko@mail.tele.dk eller 75-837330

Indbetalingsdata: Sandukos konto i Merkur:
8401-1502717

Ved indbetaling oplys: Sponsorpenge, Mbagathi, samt navn og e-mailadresse.

Ønskes beløbet fradragsberettiget anvendes:

Merkur Fonden: 8401-1017906

Husk her at opgive CPR-nummer.

Sanduko modtager ingen oplysninger om den enkelte indbetaling fra Merkur Fonden. Derfor er det afgørende at sende en mail til sanduko@mail.tele.dk med oplysning om formål -

Sponsorpenge Mbagathi – samt beløb og navn.

Herved kan vi sikre, at gaven bliver anvendt 100 % til det rigtige formål.

